

**Zahid Aziz**

# **Inleiding in de Islam**

**Meer dan 100 basisvragen  
beantwoord voor beginners en jonge lezers**

**Stichting Ahmadiyya Isha'at-i-Islam**



# Inleiding in de Islam

**Meer dan 100 basisvragen  
beantwoord voor beginners en jonge lezers**

door

Zahid Aziz, M.Sc., Ph.D.  
Redacteur van *"The Light"*

vertaald door

drs. Heleen Bronder

**Stichting Ahmadiyya Isha'at-i-Islam**

## **Inleiding in de Islam**

Meer dan 100 basisvragen

beantwoord voor beginners en jonge lezers

Oorspronkelijke titel: *Introduction to Islam*

Door Zahid Aziz, M.Sc., Ph.D.

Oorspronkelijke uitgever: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, USA

Vertaald door drs. Heleen Bronder

Copyright Nederlandse vertaling:

© 1999 Stichting Ahmadiyya Isha'at-i-Islam

Postbus 73857

2507 AJ Den Haag, Nederland

E-mail: [uitgeverij@moslim.org](mailto:uitgeverij@moslim.org)

ISBN 90-5268-007-8

NUGI 633 en 214

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

## Voorwoord

Er bestond grote vraag naar een boekje dat jongeren op een redelijk simpele manier kennis laat maken met de leerstellingen van de Islam. De Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore heeft in de afgelopen decennia een hele reeks uitstekende werken uitgebracht die alle aspecten van de Islam behandelen. Deze werken zijn bedoeld om de algemene misverstanden over de Islam uit de weg te ruimen en ook om de twijfels en vragen te beantwoorden die in de moderne geest opkomen met betrekking tot dit geloof. Deze literatuur wordt alom geprezen en toegejuicht als de beantwoording van de huidige behoeften, zowel voor lesgevende Moslims als voor het presenteren van de Islam aan de wereld in het algemeen. Gedurende langere tijd is het gevoel ontstaan dat de geweldige kennis die in deze werken is opgeslagen makkelijker toegankelijk gemaakt zou moeten worden voor jongeren, door die kennis in een eenvoudiger taalgebruik te introduceren. Om aan die behoefte tegemoet te komen is dit boekje geschreven.

Alle basisleerstellingen en handelingen van de Islam worden hierin behandeld, aangevuld met informatie over de Heilige Koran, Hadies, en de morele leerstellingen van de Islam. Er wordt geen voorkennis verondersteld. Hopelijk maakt de gebruikte vraag- en antwoordvorm het boekje interessanter dan wanneer gekozen was voor een beschrijvende benadering. Geprobeerd is de taal en het woordgebruik eenvoudig te houden.

Door het hele boekje zijn veel letterlijke citaten uit de Heilige Koran te vinden met volledige verwijzing, die vertaald zijn door de heer Jeroen Rietberg. Op sommige plaatsen zijn de leerstellingen van de Islam in algemene woorden uitgewerkt, zonder letterlijke citaten of specifieke verwijzingen, omdat dit in die gevallen niet noodzakelijk werd geacht in een inleidende tekst zoals dit boekje. Voor meer informatie over alle onderwerpen, of meer uitleg, wordt aangeraden de geschriften van Maulana Muhammad Ali te raadplegen. Jongere lezers worden sowieso geacht met deze standaard-boeken door te gaan naarmate hun kennis toeneemt.



## Inhoudsopgave

<i>Hoofdstuk</i>	<i>blz</i>
1. Inleiding	7
2. Basis geloofsovertuigingen en handelingen	10
<i>Overtuigingen</i>	
3. Allah	13
4. Engelen	18
5. Profeten en boodschappers	22
6. Boeken van God	26
7. Leven na de dood	29
<i>Handelingen</i>	
8. Gebed	33
9. Vasten	37
10. Hadj of Pelgrimstocht naar Mekka	39
11. Liefdadigheid	41
12. Djihaad	45
13. De Heilige Koran	49
14. De Hadies	56
15. Moslim gedragscode	59





# 1. Inleiding

De (ware) religie voor Allah is immers de Islam. (3:19)

## **1. Wat is de naam van ons geloof?**

De naam van ons geloof is *Islam*. Dit woord wordt uitsproken als: *Ies-laam*.

Een volgeling van de Islam staat in het Nederlands bekend als een *Moslim*. De juiste uitspraak van het oorspronkelijk Arabisch woord is echter *Moes-liem*.

## **2. Wat betekenen deze woorden?**

Het woord *Islam* betekent ‘vrede aangaan’ en ook ‘onderwerping aan God’. *Moslim* betekent daarom iemand die vrede heeft gesloten, zowel met God als met de mens, door onderwerping aan God.

## **3. Wie heeft deze namen aan dit geloof gegeven?**

Deze namen zijn te vinden in de Heilige Koran, het heilige boek van de Moslims. God zegt bijvoorbeeld:

“Ik heb voor jullie (O mensheid) de Islam gekozen als religie.”  
(hoofdstuk 5, vers 3, oftewel afgekort 5:3), en

“Hij (God) noemde jullie Moslims.” (22:78)

## **4. Wat is het basisprincipe van de Islam?**

Dat is het vrede sluiten met God, wat betekent het volledig onderwerpen en gehoorzamen aan God. En ook het vrede sluiten met de mensheid, wat betekent dat we goed doen aan de mensen om ons heen. Dit basisprincipe wordt op de volgende manier in de Heilige Koran beschreven:

“Hij die zich volledig onderwerpt aan Allah en goed doet (aan anderen), vindt zijn beloning bij zijn Heer.” (2:112)

(Let op: het woordje ‘hij’ betekent op dergelijke plaatsen in de Koran niet slechts een man, maar ieder menselijk wezen, mannelijk of vrouwelijk).

**5. Hoe kwam de Islam in de wereld?**

De godsdienst van de Islam in de huidige vorm kwam tot ons door de leer van de Heilige Profeet Mohammed, die ongeveer 1400 jaar geleden (geboren in 571 n.C., gestorven in 632 n.C.) in Arabië leefde en predikte. De Heilige Profeet onderwees echter dat hij niet een geheel nieuwe godsdienst in de wereld bracht, omdat de basisprincipes van de Islam ook door de stichters van de diverse religies vóór hem werden verkondigd. De Islam begon dus niet bij de Heilige Profeet Mohammed, maar was ook de godsdienst van Abraham, Mozes, Jezus, Krisjna, Boeddha, en iedere andere profeet van God.

**6. Waarom is de godsdienst niet vernoemd naar Mohammed, de Heilige Profeet?**

Omdat, strikt gezien, de Heilige Profeet Mohammed niet de stichter was van de Islam, hij was zelf een Moslim – een volgeling van de Islam. Ook de profeten die hem voorgingen worden in de Heilige Koran *Muslims* genoemd. Onze godsdienst is niet naar de Heilige Profeet Mohammed vernoemd om te benadrukken dat zij dezelfde basisprincipes onderwijst die oorspronkelijk werden onderwezen door alle profeten die hem in diverse delen van de wereld voorgingen.

**7. Zijn er nog bijzondere redenen waarom onze godsdienst Islam genoemd wordt?**

Ja. Omdat zij onderwijst dat, zoals het universum om ons heen gehoorzaamt aan de wetten die God voor haar heeft vastgelegd, de mens zich ook moet onderwerpen aan de leiding die de Almachtige heeft geopenbaard middels Zijn Profeet. Het onderwijst dat *Islam* ofwel ‘onderwerping aan God’ een waarmerk is van de fysieke wereld en van de menselijke aard. Elk kind is bij geboorte een ‘Moslim’ in die zin dat hij (of zij) zich volgens de ware menselijke aard gedraagt.

**8. Als voorgaande profeten ook dezelfde basis ‘Islam’ predikten, wat was er dan nieuw aan de leer van de Heilige Profeet Mohammed?**

De oorspronkelijke leren die aan diverse volkeren werden gebracht door de profeten die onder hen verschenen, gingen geleidelijk aan verloren, werden veranderd en verdoezeld. Toen zond God de Heilige Profeet om:

- a. deze originele principes opnieuw in te stellen,
- b. andere waarheden te prediken die nog niet eerder gepredikt waren, maar die noodzakelijk waren nu de mensheid zich had ontwikkeld,
- c. het beste van iedere godsdienst in één geloof te bundelen.

Dus de Heilige Profeet Mohammed verscheen als de Laatste Profeet om de hele wereld één, perfecte en eeuwigdurende godsdienst te geven - de Islam.

### ***9. Wat moet men doen om een Moslim te worden?***

Een persoon wordt een Moslim door in het openbaar een eed uit te spreken die bekend staat als de *Kalima Sjahada*. Die luidt als volgt:

*Asj-hadoe an la ilaha ill-Allah*

(Ik getuig dat er geen andere god is dan Allah)

*Wa asj-hadoe anna Moehammad-an rasoel-Oellah*

(En ik getuig dat Mohammed de Boodschapper is van Allah).

De *Kalima* bevat de twee basiszaken waarin een Moslim moet geloven: dat er slechts één God is – Allah, en dat de Heilige Profeet Mohammed Allah's Boodschapper voor de mensheid is.

## 2. Basis geloofsovertuigingen en handelingen

Het is nog geen rechtschapenheid als jullie je gezicht naar het Oosten en het Westen wenden, maar rechtschapen is degene die gelooft in Allah en de Laatste Dag, en in de engelen en het Boek en de profeten, en degene die, uit liefde voor Hem, rijkdom weggeeft aan naaste familie en aan de wezen en aan de behoeftigen en de reiziger en aan degenen die erom vragen en om slaven te bevrijden, en degene die het gebed onderhoudt en die de *Zakaat* (armenbelasting) betaalt; en degene die een belofte nakomt wanneer hij er een maakt, en de geduldigen vol smart en droefenis in tijden van conflict. Dit zijn degenen die waarheidlievend zijn; en dit zijn degenen die aan hun plicht voldoen. (2:177)

### ***10. Bestaat er een lijst van basis Moslim geloofsovertuigingen?***

Ja. De *Kalima* zelf staat bekend als de 'korte uitdrukking van geloof'. Het vat de basis Moslim overtuigingen samen, die bestaan uit vijf in totaal. Die zijn het geloof in:

1. **God**, die de meest perfecte en uitmuntende eigenschappen bezit.
2. **Engelen**, die het hart van ieder persoon aanraken, om hem tot goed doen te inspireren.
3. **Profeten en Boodschappers van God**, gezonden naar alle volkeren van de wereld, die deugdzaamheid onderwezen door hun eigen hoog morele voorbeeld.
4. **De Boeken van God**, die geopenbaard werden aan alle volkeren door hun respectievelijke profeten, en een leidraad bevatten voor hoe de mens zou moeten leven en hoe hij zich zou moeten gedragen.
5. **Leven na de dood**, wanneer ieder persoon zich bewust zal worden van alle daden, goed of slecht, die hij/zij gedurende dit leven deed, en de gevolgen zal ervaren.

**11. Wat is het meest belangrijke punt dat de Islam leert over geloof?**

Dat is, dat *geloof* niet betekent geloven in je hart, maar dat je ook handelt naar het geloof. Geloof alleen stelt niets voor als het niet in de praktijk gebracht wordt. Het doel van het geloof is ons te tonen wat we in de praktijk moeten doen. Geen 'geloof' op zich kan zaligheid brengen.

**12. Hoe is dat van toepassing op de vijf geloofsovertuigingen van de Islam?**

Dat is op de volgende manier toe te passen:

<i>Geloof in:</i>	<i>Betekent dat we:</i>
God	Moeten proberen onszelf te perfectioneren en de beste eigenschappen te verwerven.
Engelen	Onze goede gedachten en opwellingen moeten volgen.
Profeten	Moeten proberen onze levens te vormen naar voorbeeld van de rechtschapenen uit alle volkeren op aarde.
Boeken van God	Alle waarheden moeten opvolgen, in welk heilig boek of godsdienst zij ook voorkomen.
Leven na de dood	Moeten onthouden dat al onze daden, de slechte en de goede, de openlijke en de heimelijke, beoordeeld zullen worden.

**13. Wat zijn de basishandelingen die een Moslim moet uitvoeren?**

Om zich te onderwerpen aan God, en om vrede te sluiten met de medemensen, moet een Moslim bepaalde taken verrichten ten opzichte van God en van zijn medemensen. De plichten ten opzichte van God zijn:

Gebed (*salaat*)

Vasten (*saum*), en

Pelgrimstocht naar Mekka (*hadj*).

De plicht ten opzichte van zijn medemens is het besteden van zijn inkomsten, tijd, energie, geld, enz. ten bate van het welzijn van anderen; in het bijzonder, een deel van zijn rijkdom geven om nooddriftigen te helpen (wat bekend staat als het geven van *zakaat*, een liefdadigheid - belasting).

***14. Wat is het hoofdpunt dat van deze praktische plichten onthouden moet worden?***

Dat is dat het doel van het vervullen van deze plichten is ons nader tot God te brengen, en ons er toe te leiden goed te doen voor anderen en ons te weerhouden van het kwaaddoen in ons dagelijks leven. Daarom moeten wij deze plichten uitvoeren, niet als rituelen, maar door God te eren vanuit het diepst van ons hart. Het uitvoeren van deze taken van verering komt ons alleen ten goede als we hen gebruiken als de grondslag voor het verbeteren van ons karakter en onze gedraging in het dagelijks leven. Als een persoon bidt en vast, maar geen goed doet en zijn slechte gewoonten niet opgeeft, zullen zijn gebeden en het vasten voor niets zijn.

### 3. Allah

Allah – er is geen God behalve Hij. De mooiste namen zijn van Hem. (20:8)

Zeg: Hij, Allah, is Eén. Allah is Hij van wie alles en iedereen afhankelijk is. Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt, en niemand is als Hij. (hoofdstuk 112)

#### **15. Wat is de basisleerstelling van de Islam ten opzichte van God?**

De Islam leert dat er één, en slechts één, God is Die de Schepper en Beheersers van het gehele universum is. Hij is in alle opzichten uniek, en er bestaat niets met enige gelijkenis tot Hem. Hij is de Kenner van alle dingen, en heeft volledige macht over de hele schepping. Hij heeft geen behoefte aan wat dan ook, terwijl alles geheel van Hem afhankelijk is. Hij heeft alle perfecte eigenschappen, en de mens moet Hem aanbidden, en Hem alleen.

#### **16. Bestaat er een naam voor God die Moslims specifiek gebruiken?**

Ja. Volgens de Islam is de *persoonlijke* naam van God het Arabische woord *Allah*. *Persoonlijke naam* betekent dat dit de naam is die alleen naar Hem verwijst, en naar Hem in plaats van naar enige specifieke eigenschappen die Hij bezit. Het wordt als volgt uitgesproken: *Al-laah*.

Het woord *Allah* duidt aan dat God Diegene is *Die alle perfecte eigenschappen bezit*. De Koran zelf geeft de volgende betekenis wanneer zij zegt:

“En de beste namen (of eigenschappen) zijn van Allah.” (7:180)

De namen van God in andere talen, zoals *God* in het Nederlands, of *Goeda* in het Oerdoe, drukken slechts een specifiek kenmerk van het Goddelijk Wezen uit, en zij worden ook gebruikt voor anderen dan God (zoals in god, goden, godin, enz.). *Allah* is echter altijd alleen gebruikt voor God Zelf.

**17. Geeft de Islam argumenten om het bestaan van God te bewijzen?**

Ja, de Heilige Koran geeft op dit punt drie soorten argumenten.

Ten eerste verwijst zij ons naar de fysieke wereld die grote orde en rangschikking vertoont, die volgens wetten werkt, en waarin alles een vast doel heeft binnen het groter geheel. Er is een enorme schoonheid in de natuur die de harten van mensen beroert. Wetenschap ontdekt constant meer en meer van deze karakteristieken van de wereld. Dus achter deze zeer betekenisvolle en prachtige werking van de natuur moet Eén enkele Intelligentie van grote schoonheid en aantrekkingskracht zitten.

Ten tweede vertelt de Koran ons over de hechte en diepe verbinding tussen God en de innerlijke aard van ieder mens. Er is een ingebouwd verlangen in ieder persoon om te zoeken naar iets hoger dan zichzelf, en wanneer iemand in moeilijkheden verkeert wil hij zich instinctief richten tot een Hogere Macht om hem te helpen.

Ten derde, is er het meest overtuigende argument dat er profeten en mensen van God verschenen onder elk volk ter wereld die hun volkeren de werkelijkheid van God toonden door hun leer en werk. Net zoals de meesten van ons leren over de wetenschap, niet door zelf alle bevindingen te doen maar door het werk en het bewijs van anderen te aanvaarden die hun leven wijden aan de studie van die wetenschap, wordt het bewijs van het bestaan van God geleverd door de levens van grootse voorbeelden die God voor dit doel over de hele wereld zond.

**18. Andere godsdiensten prediken ook het bestaan van God. Is er een verschil tussen hun leer en de Islamitische opvatting van God?**

Ja, er is een aantal belangrijke verschillen.

Het grootste verschil is dat de Islam de absolute éénheid van God leert, met Wie niemand kan delen in Goddelijkheid. Geen afgod of goddelijk object, noch enige religieuze of spirituele leraar kan ook maar enige Goddelijke kracht of eigenschap bezitten.

Ten tweede leert de Islam de hoogste opvatting van God, en aanvaardt geen beperking van Zijn macht en kennis, terwijl andere godsdiensten Hem beperken. De Islam verwerpt bijvoorbeeld de



Hindoe-overtuiging dat God niet de Schepper van materie en geest is maar dat Hij daarnaast bestaat. De Islam verwerpt ook de Christelijke leer dat God niet in staat is zonden te vergeven zonder iemand te straffen, en dat Hij daarom Zijn 'zoon' zond om de straf voor de zonden van de gehele mensheid te dragen. Buiten dat, een zoon is nodig om de vader te vervangen wanneer die overlijdt, en dat kan niet van toepassing zijn als God perfect is.

Ten derde weerlegt de Islam het idee dat welke mens dan ook, hoe groots ook, een 'manifestatie' van God op aarde was, of een Goddelijke incarnatie.

### ***19. Wat zijn de praktische gevolgen van deze drie verschillen?***

Deze verschillen geven waardigheid aan en verhogen de positie van de mens. Geloof in de een-heid van God betekent dat men niet moet verafgoden of een slaaf zijn van iets uit deze wereld, zoals idolen, natuurkrachten, hemelse lichamen, religieuze leiders, koningen, dictatoriale systemen, enz. Het is de bedoeling dat de mens de wereld om hem heen verovert, niet dat hij er bang voor is; en het is de bedoeling dat iedere persoon zijn of haar eigen intelligentie en verstand gebruikt, en niet blindelings iemand anders gehoorzaamt.

Geloof in de hoogste opvatting van God betekent dat de eigen ontwikkeling van de mens onbegrensd is. Zijn kennis en macht, hoewel onbeduidend in vergelijking tot die van God, kan blijven toenemen.

Het afwijzen van het geloof dat een persoon een 'manifestatie' van God kan zijn, betekent dat men de grote Stichters van godsdiensten niet als 'goden' moet zien gehuld in geheimzinnigheid en in bezit van bovennatuurlijke krachten, maar als sterfelijke menselijke wezens die door hun eigen levens en voorbeeld aan anderen lieten zien hoe ze moesten leven.

### ***20. Bestaat er nog een belangrijk onderscheidend karakter van de Islamitische opvatting van God?***

Ja. De Islam leert dat Allah "de Heer (*Rabb*) is van alle werelden". (de "a" in *Rabb* wordt uitgesproken als de "e" in het lidwoord *de*). Allah is dus niet alleen de 'god' van de Moslims, of de god van een specifiek ras, religie of volk, maar werkelijk de Enige God voor de hele mensheid. Als Heer van alle volkeren heeft Hij niet alleen voor

fysieke verzorging voor alle landen van de wereld gezorgd, maar Hij heeft ook Zijn leiding naar elk volk gezonden voor haar morele voortgang. Hij is voor ieder onderdeel van de mensheid even rechtvaardig en liefhebbend, en heeft geen favoriet of uitverkoren volk, en heeft er ook geen afgewezen.

### **21. Hoe verhoudt de mens zich tot God, volgens de Islam?**

God heeft de mens niet alleen een lichaam gegeven, maar ook een ziel waarmee hij in contact kan komen met zijn Schepper. Maar waar het lichaam, zoals de rest van de natuur, verplicht is de wetten van God te gehoorzamen, is de ziel vrij om Gods leiding te volgen of af te wijzen. De ontwikkeling van de ziel ligt in het vrijwillig volgen van de leiding die God via Zijn profeten heeft geopenbaard.

Volgens de Koran is de ziel van iedere persoon "God's ziel" die in hem of haar geblazen is (32:9). Dit betekent dat de ziel van de mens een bijzondere band heeft met God, en dat de mens in staat is de Goddelijke eigenschappen op zijn eigen kleine schaal na te volgen (zie nr. 23 hieronder). God is onvoorstelbaar dicht bij de ziel van de mens, zelfs dichterbij dan de mens zelf. Hij kent de innerlijke gedachten van iemand, zelfs die gedachten waarvan de persoon zelf zich niet bewust is. In de ziel van de mens is liefde voor God en verlangen naar God ingebed, en de ziel kan geen complete tevredenheid vinden zonder God. (Zie voor deze ideeën bijvoorbeeld de volgende verzen van de Heilige Koran: 50:16; 56:85; 20:7; 2:165; 5:119; 89:27-30).

### **22. Wat zijn de andere dingen die de Heilige Koran ons over God vertelt?**

Zij vertelt ons een heleboel. Meestal noemt zij God *Rahmaan* (Erbarmert) en *Rahiem* (Barmhartige). *Rahmaan* betekent feitelijk dat God zo liefhebbend en gul is dat Hij de mens ontelbare zegeningen heeft toegekend zonder enige inspanning van de kant van de mens. God is *Rahiem* betekent dat hij genadig is zodat wanneer de mens probeert zijn door God gegeven rijkdom voor goede doeleinden te gebruiken, God hem zal helpen te slagen. Bijvoorbeeld: God heeft de mens allerlei fysieke bronnen gegeven in deze wereld, zonder dat de mens daar iets voor hoefde te doen.

Wanneer de mens deze bronnen ten goede aanwendt, maakt God hem succesvol. De Heilige Koran vertelt ons ook dat God Vergevensgezind is, Meelevend, Rechtvaardig, Verhoorder van gebeden,

Schepper van alles, Almachtig, Alwetend, enz.

Een gedeelte uit de Heilige Koran dat diverse eigenschappen van God noemt, gaat als volgt:

“Hij is Allah buiten Wie er geen God is: de Weter van het ongeziene en het geziene; Hij is de Erbarmer, de Barmhartige. Hij is Allah buiten Wie er geen God is; de Koning, de Heilige, de Stichter van vrede, de Schenker van veiligheid, Beschermmer van allen, de Machtige, de Hoogste, de Bezitter van grootsheid. ... Hij is Allah, de Schepper, de Maker, de Vormer: van Hem zijn de meest prachtige namen. Al wat in de hemel en op aarde is roemt zijn glorie; en Hij is de Machtige, de Wijze.” (59:22-24)

### **23. Wat is het doel van het geloven dat God deze eigenschappen bezit?**

Zodat de mens kan proberen diezelfde eigenschappen te verwerven en vertonen in zijn leven. De Koran zegt:

“(Wij nemen) de kleur van Allah aan, en wie is er beter dan Allah in het kleuren.” (2:138)

God is de *Rabb* (de Verzorger en Onderhouder van de hele wereld), dus de mens moet proberen voor anderen te zorgen. God is *Rahmaan*, en dus moet de mens ook het initiatief nemen goed te doen voor anderen, of zij nu iets gedaan hebben om dat te verdienen of niet. God is *Rahiem*, en dus zou de mens zich moeten voegen bij diegenen die goeddoen en hen moeten helpen en aanmoedigen. God is Alwetend en Wijs, dus de mens zou ook moeten proberen zijn kennis te perfectioneren en wijsheid te vergaren.

Geloven in de Goddelijke eigenschappen weerhoudt iemand er ook van anderen pijn te doen voor eigen gewin. Een persoon die werkelijk gelooft dat God zijn *Rabb* (Verzorger) is, weet dat Hij altijd voor hem zal zorgen, en zo iemand zal nooit proberen de rechten van iemand anders af te pakken. Een persoon die werkelijk gelooft dat God Alziend en Alwetend is, zou moeten weten dat hij nooit enig slechte daad verborgen zou kunnen houden, hoe geheim die ook is.

## 4. Engelen

En Wij hebben jullie waarlijk geschapen, en daarna gaven Wij jullie vorm, toen zeiden Wij tegen de engelen: Onderwerp jullie aan Adam (de mensheid). (7:11)

### ***24. Wat zijn engelen?***

Engelen zijn 'spirituele', niet-materiële wezens die God's bevelen en wetten in deze wereld in werking stellen. Zij hebben geen eigen 'wil', zoals de mens, en zijn tussenpersonen tussen God en de wereld.

### ***25. Hoe zien engelen er uit?***

Daar engelen geen fysieke wezens zijn kunnen ze niet door het menselijk oog worden waargenomen. Deze vraag komt dus niet op. Profeten van God en andere rechtschapen personen kunnen echter in sommige gevallen wel engelen 'zien', maar dat is met hun spirituele (of geestes-) oog, in dromen en visioenen.

### ***26. Welke taken voeren engelen uit?***

Er zijn twee soorten: hun handelingen in de fysieke wereld, en hun handelingen in de spirituele ontwikkeling van de mens. In de fysieke wereld wordt het functioneren van de natuur geregeld door wetten, zoals blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat vele van deze wetten heeft ontdekt. De Islam leert dat deze wetten door God zijn bedacht, en dat ze door de engelen – de gehoorzamende functionarissen van God – in werking worden gesteld. Aan de spirituele kant brengen de engelen God's openbaring over aan de profeten en andere rechtschapenen, ze brengen troost en kracht in de harten van ware gelovigen, en inspireren nobele gedachten in de gedachten van iedereen. Dit doen zij natuurlijk door te handelen door middel van de spirituele zintuigen van menselijke wezens, niet door hun fysieke zintuigen zoals hun ogen of oren.

### ***27. Waarom zijn er engelen nodig om God's berichten aan de mens over te brengen?***

Net zoals er licht nodig is om onze ogen dingen te laten zien, en lucht om geluid naar onze oren te brengen, is er ook een medium nodig om onze spirituele zintuigen in werking te stellen. De engelen zijn dat

medium. Zij brengen God's boodschap naar de 'innerlijke' ogen en oren van rechtschapen mensen, en planten goede en nobele ideeën in de 'harten' van alle mensen. Maar alleen de rechtschapenen zullen, vanwege hun hoogontwikkelde geestelijke zintuigen, in staat zijn het werken van de engelen waar te nemen.

### **28. Is er nog een ander belangrijk punt dat de Islam ons vertelt over engelen?**

Een heel belangrijk punt dat de Heilige Koran onthult is dat de mensheid van God de bekwaamheid heeft gekregen om kennis te verwerven over alle dingen in het universum. De Koran vertelt ons verder dat de engelen, die God's wetten in de wereld uitvoeren, zich aan de mens onderwerpen vanwege zijn grote kennis. Met andere woorden, de mens kan zijn kennis van de natuurwetten gebruiken om de wereld te beheersen. Dus heeft de Koran vele eeuwen geleden onthuld dat de mens de grootste vooruitgang kan boeken in wetenschap en technologie doordat de engelen, de media die God's wetten automatisch in werking stellen bij het besturen van de wereld, zich allen onderwerpen aan de mens.

### **29. Is er een sleutelbetekenis van het geloof in engelen?**

Zoals eerder gezegd vereist ieder geloof in de Islam dat een Moslim iets praktisch en positiefs doet, en geloof in de engelen betekent dat we onze goede impulsen moeten volgen en de slechte moeten afwijzen. De Heilige Koran zegt bovendien dat er 'duivels' bestaan die lage, egoïstische gedachten in de geest van de mens planten. Echter, hoewel ze bestaan, eist de Koran niet van een Moslim dat hij in de duivels 'gelooft', maar juist dat hij er niet in gelooft. Dit toont dat in de Islam 'geloof' niet slechts geloven in het hart betekent, maar ook handelen in overeenstemming met het geloof.

### **30. Wat zijn djinn?**

De *djinn* die in de Heilige Koran genoemd worden zijn zeker niet de geesten uit sprookjes of wat mensen zich daar over het algemeen bij voorstellen. Het woord betekent "iets uit het zicht verborgen", en wordt in de Koran onder verschillende betekenissen gebruikt als verwijzing naar mensen of wezens die ver weg zijn en niet gezien worden.

Het wordt toegepast op leiders, als contrast met het gewone publiek, en op volkeren in vreemde landen. Zo zegt de Koran

bijvoorbeeld: “O gemeenschap van *djinn* en mensen, kwamen er geen boodschappers uit jullie midden tot jullie...” (6:130). Daar boodschappers van God alleen tot menselijke wezens kwamen, zijn de *djinn* hier ook mensen, en het aanspreken met “*djinn* en mensen” is gericht op de leiders en het gewone volk. Op dezelfde manier noemt de Koran tweemaal het feit dat een aantal *djinn* haar leerstellingen aanvaardt (46:29; 72:1). In het eerste geval wordt een stam Joden bedoeld, en in het tweede geval wordt een aantal Christenen bedoeld, die *djinn* genoemd worden vanwege hun afgelegenheid.

Het woord *djinn* wordt ook gebruikt voor een soort van onzichtbaar, niet-fysiek wezen dat de lagere verlangens aanwakkert in iemands gedachten. Dit in tegenstelling tot de engelen die de gedachten van iemand juist op goed doen richten.

### ***31. Dus de djinn (van de tweede soort) en de engelen trekken de gedachten van een mens in tegengestelde richtingen?***

Ja, als je het hebt over de *djinn* van de tweede soort zoals hierboven vermeld. De Heilige Profeet heeft gezegd dat ieder menselijk wezen een *djinn* en een engel heeft die verbonden is met hem of haar. Aan hem werd gevraagd of dat bij hem ook zo was. De Heilige Profeet antwoordde: “Het is bij mij net zo, maar Allah heeft mij geholpen me te verzetten tegen mijn *djinn*, zodat hij zich aan God onderworpen heeft, en hij me alleen nog vertelt niets dan goed te doen.” De engelen en de *djinn* vertegenwoordigen dus de tegengestelde krachten die een mens naar respectievelijk goed en kwaad trekken. Als je de neiging om kwaad te doen overwint, dan wordt hij omgebogen in een neiging goed te doen.

En net als engelen zijn deze *djinn* geen fysieke wezens, en kunnen daarom niet met de fysieke zintuigen van de mens worden gezien of gehoord.

### ***32. Er wordt gezegd dat de duivel een engel was die God ongehoorzaam was door te weigeren zich te onderwerpen aan Adam. Is dit waar?***

Engelen hebben geen eigen wil, dus de vraag of een engel God ongehoorzaam kan zijn is niet van toepassing. De duivel wordt op één plaats in de Koran duidelijk beschreven als “één van de *djinn*” (18:50), dus kan hij niet één van de engelen geweest zijn.

In het kort is wat de Koran ons vertelt, dat God kennis van alle

dingen gaf aan Adam en dat alle engelen zich onderwierpen aan Adam. Maar de duivel weigerde dat en misleidde Adam en zijn vrouw. De betekenis hiervan is dat de mens, vanwege de kennis die hij bezit, de natuur onder controle kan krijgen, maar hij kan zichzelf er niet van weerhouden het verkeerde te doen. Daarom stuurt God openbaring om de mens in staat te stellen de verleidingen van de duivel te weerstaan.

**33. Wat bedoelt de Koran als zij zegt dat God de djinn uit vuur geschapen heeft?**

Dit verwijst naar die menselijke wezens die in opstand komen tegen God en goedheid, die de verleiding van de *djinn* volgen. Vanwege hun opstandige en arrogante aard, en vanwege het feit dat hun harten branden van duivels verlangen, hebzucht en afgunst, worden zij beschreven als geschapen uit vuur. Op dezelfde manier wordt de mens beschreven als geschapen uit “stof” omdat de ware menselijke aard nederig en onderwerpend aan God is.

**34. Dus de djinn die in de Koran genoemd worden zijn heel anders dan zij over het algemeen gezien worden?**

Dat klopt. De Heilige Koran en de Hadies ondersteunen niet het populaire beeld van *djinn* als schepsels die bovenmenselijke daden verrichten, die in menselijke vorm kunnen verschijnen en zich met iemands zaken kunnen bemoeien, of die menselijke wezens kunnen “bezitten” en hen met ziektes kunnen slaan. Geen van deze ideeën wordt door de Islamistische leer aanvaard.

## 5. Profeten en Booschappers

De mensheid vormt één enkele natie. Dus deed Allah profeten opstaan als dragers van goed nieuws en als waarschuwers ... (2:213)

En degenen die geloven in Allah en Zijn booschappers en geen onderscheid maken tussen wie ook van hen (qua geloof), aan hen zal Hij hun beloningen schenken. (4:152)

En zeker deden Wij onder ieder volk een booschapper opstaan die zegt: Dien Allah en vermijd de duivel. (16:36)

### **35. Wat is een 'profeet' of 'booschapper' van God?**

Een profeet (*nabie*) of booschapper (*rasoel*) van God is een menselijk wezen aan wie God zijn leiding heeft gegeven en die Hij de taak opdraagt om die leiding over te brengen op de mensen, zodat zij het goede zullen doen en het slechte zullen vermijden.

### **36. In welke landen van de wereld zijn er profeten opgestaan?**

Volgens de Islam zond God profeten naar alle volkeren op aarde, op verschillende momenten in hun geschiedenis. De Heilige Koran zegt:

“En voor ieder volk is er een booschapper.” (10:47)

“En er is geen volk, of er is een waarschuwer in hun midden verschenen.” (35:24)

### **37. In welke van deze profeten van God moeten Moslims geloven?**

Moslims moeten in alle profeten en booschappers van God evenveel geloven, zonder onderscheid, waar ze ook zijn verschenen. In de Heilige Koran (2:136, 285 en 3:84, enz.) wordt het duidelijk gesteld: “Wij maken geen onderscheid tussen hen”.

### **38. Kunt u de namen van enkele van deze profeten geven?**

In de Heilige Koran worden vele profeten bij naam genoemd; bijvoorbeeld de Bijbelse profeten Noach, Abraham, Mozes, David en Jezus en enkele van de niet-Bijbelse profeten genaamd Loeqman, Hoed en Dhoel-Kifl. En als laatste is daar de grote universele profeet Mohammed, vrede en de zegeningen van Allah zij met hem!



**39. Zijn er nog andere profeten verschenen behalve diegenen die in de Heilige Koran genoemd worden?**

Zeker. De Koran vertelt ons zelf dat zij slechts enkele van de profeten heeft genoemd (zie 4:164). Omdat er profeten verschenen in alle delen van de wereld, en er onder ieder volk velen waren, is het maken van een complete lijst onmogelijk. Moslims moeten in alle profeten geloven en hen respecteren, of zij nu in de Heilige Koran vermeld staan of niet.

**40. Het is welbekend dat de Moslims in de Israelitische profeten, inclusief Jezus, geloven. Hoe zien zij andere grote figuren van andere godsdiensten, zoals Krisjna, Boeddha, en Confucius?**

Uit de leerstellingen van de Heilige Koran blijkt duidelijk dat, omdat God profeten zond naar elk volk – en er verscheen een behoorlijk groot aantal van hen over de hele wereld – ook de historische oprichters van deze andere godsdiensten profeten of boodschappers van God waren. Het is zelfs zo dat waar ook er mensen een heilige schrift volgen ouder dan de Koran, hun religieuze stichters die genoemd worden in die Boeken door Moslims geaccepteerd moeten worden als ware profeten van God. Er wordt geopperd dat Boeddha in de Heilige Koran genoemd wordt onder de naam Dhoel-Kifl, wat *man van Kifl* betekent, omdat *Kifl* de Arabische vorm is van de naam van zijn geboorteplaats Kapilvestu.

**41. Maar godsdiensten zoals het Christendom en het Hindoeïsme vereren hun grote religieuze figuren als ‘goden’ of incarnaties van God. Wat zegt de Islam hierover?**

Volgens de Islam waren al deze figuren sterfelijke, menselijke profeten van God, zoals de Heilige Profeet Mohammed, met dezelfde behoeften als ieder mens. Zij zijn allen uiteindelijk gestorven, zoals iedereen ooit moet sterven. Er zijn verschillende redenen waarom zij door hun volgelingen als ‘goden’ vereerd worden. Eén reden is dat hun woorden door latere generaties verkeerd begrepen werden, doordat zij figuurlijke uitspraken letterlijk namen. Een andere reden is dat de details van hun levens niet nauwkeurig genoeg werden behouden, zodat er een groot aantal mythen onstonden rondom hen, en hun werken en daden schromelijk werden overdreven.

**42. Waarom waren de profeten mensen, en geen ‘goden op aarde’?**

Omdat zij gestuurd werden om andere menselijke wezens te leiden, niet alleen door te preken, maar ook door persoonlijk voorbeeld. Dus

moesten zij geheel menselijk zijn om andere mensen te laten zien hoe ze moesten leven. Volgens de Islam was iedere profeet zelf de eerste en voornaamste volgeling van de leiding van God die door hem werd geopenbaard zodat mensen die konden volgen. Dit is de reden waarom eerdere profeten 'Moslims' worden genoemd in de Heilige Koran, omdat zij niet alleen leraren maar ook volgelingen waren van God's leiding. Zie bijvoorbeeld 3:67. Wat betreft de Heilige Profeet Mohammed: niet alleen de Islam leert dat hij een menselijk wezen was, ook een studie van zijn leven laat zien dat hij zichzelf beschouwde als een nederige sterveling, en dat hij omging met mensen als gelijken.

#### ***43. Wat predikten de profeten?***

Zij droegen allen dezelfde basisleer uit: dat de mens God moet aanbidden, en alleen God, en goed moet doen aan zijn medemens. Natuurlijk verschilden de details van de leerstellingen per volk en tijd waarin een profeet verscheen. In de Heilige Koran worden de leerstellingen van alle profeten *Islam* genoemd, en de profeten en hun ware volgelingen hebben het etiket *Moslims* gekregen. Zie bijvoorbeeld 2:131-133 en 5:111. Dit verwijst naar het feit dat de fundamentele leerstellingen die door hen allen gegeven werden hetzelfde waren – onderwerping aan God en vrede met de medemens.

#### ***44. Daar Moslims in alle profeten op dezelfde manier geloven, wat is dan de speciale positie van de Heilige Profeet Mohammed?***

Alle profeten kwamen op dezelfde manier van God en waren even waarachtig, maar het bereik van hun missies verschilde. De Goddelijke boodschappers vóór de Heilige Profeet Mohammed kregen ieder leerstellingen die zich beperkten tot hun respectievelijke volkeren, omdat in die perioden het ene volk weinig te maken had met andere volkeren. Verder waren de leerstellingen van iedere profeet slechts geldig voor een beperkte periode, waarna God weer een andere profeet deed opstaan om sommige leerstellingen aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Maar uiteindelijk kwam de tijd om alle volkeren te verenigen in één enkele godsdienst zodat de mensheid in vrede als één volk zou kunnen leven. Voor dit doel werd de Heilige Profeet Mohammed gezonden, aan wie God leerstellingen gaf voor de hele wereld voor alle komende tijden.

**45. Kunt u argumenten aanvoeren om dit geloof te ondersteunen?**

Ja. Ten eerste, terwijl volgelingen van voorgaande godsdiensten geloven dat God's openbaring en leiding alleen aan een specifiek volk of land werd gegeven, leert de Islam dat leiding van God voor ieder volk is gekomen en zij eist van Moslims te geloven in alle voorgaande nationale profeten. De Heilige Profeet Mohammed is dus diegene die de waarheid van de profeten van alle verschillende volkeren bevestigde en vestigde, en die de basis legde voor vrede tussen hen. Hij is dus de Wereldprofeet. Ten tweede is het een aanvaard feit dat, terwijl de originele leerstellingen van de eerdere profeten grotendeels verloren zijn gegaan, de bronnen van de Islam (de Heilige Koran en details van het leven van de Heilige Profeet) ons geheel en accuraat ter beschikking staan. Dit maakt de Islam tot de godsdienst van alle tijden.

**46. Kan er na de Heilige Profeet Mohammed nog een profeet of boodschapper van God komen?**

Nee, na de Heilige Profeet Mohammed kan er geen profeet of boodschapper van God komen. De redenen hiervoor zijn hierboven duidelijk aangegeven. De leerstellingen die God aan de Heilige Profeet gaf zijn bedoeld voor alle volkeren, voor alle tijden, zodat de hele wereld wordt verenigd in één perfecte broederschap. Deze leerstellingen zijn volledig bewaard gebleven. Er is dus eenvoudigweg geen noodzaak voor een profeet na de Heilige Profeet Mohammed.

**47. Betekent dit dat geen enkel mens nu het niveau van direct contact met God kan bereiken, waarbij God tot hem spreekt?**

Nee, dat betekent het niet. Het betekent slechts dat er geen nieuwe religieuze leerstellingen, geschriften, of profeten in de wereld zullen komen. Er zullen nog steeds mensen zijn, na de Heilige Profeet Mohammed, die door de leerstellingen van de Islam te volgen in zulk direct contact met God zullen komen dat Hij tot hen zal spreken, hen zal troosten en aan hen toekomstige gebeurtenissen zal onthullen, door woorden van inspiratie, en ware dromen en visioenen. Er zijn in de Islamitische geschiedenis talloze voorbeelden geweest van dergelijke rechtschappen individuen die dit hoge niveau bereikten door de leerstellingen van de Islam perfect op te volgen. Een dergelijke persoon staat bekend als een *walie* of heilige.

## 6. Boeken van God

(Moslims) geloven in wat er aan jou (O Mohammed) geopenbaard is en in wat er vóór jou geopenbaard is, en zij zijn overtuigd van het hiernamaals. (2:4)

Hij heeft aan jou (O Mohammed) het Boek met de waarheid geopenbaard, dat bevestigt wat ervoor is, en Hij openbaarde de Thora en het Evangelie. Eertijds, een leidraad voor de mensen, en Hij stuurde het Onderscheid (de Koran). (3:3-4)

### ***48. Wat is een Boek van God?***

Aan de diverse profeten die God zond voor de leiding van de mensen openbaarde Hij zijn leerstellingen. De profeten maakten deze openbaring openbaar, en hun volgelingen leerden dit en gaven het door aan hun kinderen, en zij gaven het op hun beurt weer door aan de volgende generatie, en zo voort. Zo komen we heden ten dage aan de ‘geschriften’ of ‘heilige boeken’ van de diverse godsdiensten. De Islam noemt de oorspronkelijke openbaringen van de profeten “Boeken van God” omdat zij bedoeld waren om in een verzamelde vorm bewaard te blijven (zowel mondeling als schriftelijk als beiden).

### ***49. Kunt u enkele van de Boeken van God die nu nog bestaan noemen?***

De openbaringen die door God aan de profeten vóór de Heilige Profet Mohammed, zoals Mozes, Jezus, Krisjna en Boeddha, werden geschonken zijn heden ten dage niet in hun complete en originele vorm terug te vinden. De huidige geschriften van de volgelingen van deze profeten bevatten echter enkele fragmenten van de originele leerstellingen, hoewel deze vermengd zijn met latere toevoegingen en interpretaties. Enkele van deze geschriften zijn: de Thora van de Joden, het Evangelie van de Christenen, de Vedas van de Hindoes en de Zend Avesta van de Zoroastrianen.

Aan de andere kant is het woord van God dat tot de Heilige Profet Mohammed kwam volledig intact en geheel bewaard gebleven in het Moslimse geschrift dat bekend staat als de Koran.

**50. Moeten Moslims geloven in andere Goddelijke geschriften dan dat van henzelf?**

Moslims moeten geloven dat de oorspronkelijke leerstellingen van alle profeten, inclusief Mozes, Jezus, de profeten van India, die van China enz., door God waren geopenbaard. Op die basis respecteren zij de geschriften van andere godsdiensten omdat daarin nog steeds enkele van de oorspronkelijke openbaringen te vinden zijn. Dus wordt er van Moslims vereist te geloven dat de godsdiensten die vóór de Islam kwamen, zoals het Jodendom, Christendom, Hindoeïsme, Boeddhisme, enz., vele waarheden bevatten, zelfs in de huidige vorm.

**51. Hoe verhoudt de Heilige Koran zich tot de andere Goddelijke Geschriften?**

De Heilige Koran zegt te zijn:

- a. een “*bevestiger*” van voorgaande geschriften: “een Boek van Allah dat bevestigt wat zij hebben” (2:89);
- b. een “*bewaker*” van hen (5:48);
- c. een “*rechter*” om tussen hun verschillen te beslissen: “En Wij hebben aan jou het Boek slechts geopenbaard opdat jij voor hen zou verhelderen waarover zij van mening verschillen” (16:64).
- d. om “*duidelijk te maken*” en om hun leerstellingen “*te vervolmaken*” (26:2; 5:3).

**52. Kunt u bovenstaande vier punten wat verder uitleggen?**

- a. De Heilige Koran bevestigt dat alle geschriften die aan diverse volkeren van de wereld geopenbaard zijn van Goddelijke oorsprong zijn.
- b. De Heilige Koran heeft die oorspronkelijke leerstellingen bewaakt en bewaard die permanent toepasbaar waren, nadat deze onduidelijk waren geworden als gevolg van verlies en verandering in hun teksten.
- c. Alle geschriften kwamen van God, maar zij waren zo erg veranderd dat zij totaal van elkaar verschilden, zelfs wat betreft hun basisleerstellingen. De Heilige Koran kwam als een “rechter” om tussen deze verschillen te beslissen, en om de originele

leerstellingen te onderscheiden van de latere veranderingen.

- d. De Heilige Koran wierp volledig licht op alle essenties van geloof, waarvan velen niet volledig belicht waren in de eerdere geschriften. Zij verving ook die leerstellingen daaruit die slechts plaatselijk of tijdelijk waren, door volmaakte en universele leerstellingen die van toepassing zijn op alle volkeren en alle tijden.

## 7. Leven na de dood

Wij hebben de dood onder jullie verordend en Wij zullen niet overwonnen worden, zodat Wij jullie toestand kunnen veranderen en jullie kunnen laten groeien tot waar jullie geen weet van hebben. (56:60-61)

O ziel in rust, keer terug tot jouw Heer, zeer vergenoegd (met Hem) en (Hem) zeer behagend. Dus meng je met Mijn dienaren, en treed Mijn Tuin binnen. (89:27-30)

Het (de hel) is het vuur aangestoken door Allah, dat boven de harten opstijgt. (104:6-7)

### ***53. Wat leert de Islam over leven na de dood?***

Het leert dat een menselijk wezen niet alleen een lichaam heeft, maar ook een 'geest', die door God aan hem of haar is gegeven. De 'geest' is het zaad waaruit in de mens een hogere vorm van leven groeit, hoger dan het fysieke leven, net zoals het lichaam uit een 'zaadje' is gegroeid. Net zoals in de wereld om ons heen hogere vormen van leven ontstaan uit lagere vormen, ontstaat uit het leven van een individu in deze wereld zijn hogere 'geestelijk' leven. Gedurende zijn leven vormen iemands daden zijn geest, in goede of slechte mate, naargelang zijn daden. Als een persoon sterft is het fysieke lichaam ten einde, maar de geest blijft bestaan, zoals hij of zij hem tijdens het leven gevormd heeft. Dat is het leven na de dood.

### ***54. Hoe wordt onze geest gedurende ons leven hier gevormd?***

Net zoals onze fysieke handelingen en gewoonten ons lichaam beïnvloeden en hun stempel daarop drukken, beïnvloedt het goede of slechte van onze handelingen de geest en drukt daar een stempel op. Soms kunnen we zelfs iets van het effect op ons voelen van een goede of slechte daad. Als we de geest voeden met bidden tot God en we met de kracht die we hieruit putten goede en rechtschapen daden doen, zal de geest zich goed ontwikkelen en goed groeien. Maar als de geest verwaarloosd wordt, en er slechte daden gedaan worden, lijdt zij schade. Het is net of God iedereen een zacht stuk klei heeft gegeven. Het is dan aan het individu om er door middel van zijn daden iets moois of iets lelijks van te maken.

**55. Wordt de mens na zijn dood beloond voor zijn goede daden en gestraft voor de slechte?**

Zoals hierboven al is gezegd, komen goede daden de geest ten goede en slechte daden beschadigen haar. Dit effect op de geest is waaruit de beloning of de straf voor iemands daden bestaat. In dit leven kunnen we af en toe dit effect voelen, maar slechts heel vaag. Na de dood, wanneer alleen de geest nog over is, met alle indrukken van daden die in het leven gedaan zijn, zullen de gevolgen van die daden duidelijk en levendig te voelen zijn. Dit is de beloning voor goede daden en het lijden voor slechte daden.

**56. Wat zijn de hemel en de hel?**

De hemel en de hel zijn geen echte plaatsen ergens in het universum, maar eigenlijk onze innerlijke conditie of de conditie van de geest als gevolg van onze handelingen. De hemel en de hel beginnen in dit leven in iemands hart. De gevoelens van geluk en tevredenheid wanneer men goed doet is de hemel in zijn hart. En de schuld, de schaamte en de hebzucht die iemand voelt die slecht doet is de hel van zijn hart. Na de dood wordt de hemel of de hel, die zich in ons hart heeft ontwikkeld, onthuld en dat wordt de wereld waarin we leven, niet met ons fysieke lichaam van dit leven, maar met het 'geestelijk' lichaam gemaakt van onze daden.

**57. De Heilige Koran noemt vele zegeningen en gemakken in het paradijs en vele pijnlijke straffen in de hel. Waaruit bestaan deze?**

De precieze aard van deze dingen kan in deze wereld niet gekend worden, omdat ze zich in een totaal andere wereld bevinden waar onze opvattingen van ruimte, tijd, gevoelens enz. niet van toepassing zijn. Om ze toch aan ons te beschrijven moeten fysieke termen gebruikt worden zoals "tuinen en rivieren" in het paradijs, en het "vuur" van de hel, om een idee te geven hoe zij aanvoelen.

Deze dingen van de volgende wereld beginnen echter allen in iemand's hart in deze wereld. Zo zijn bijvoorbeeld de "vruchten" van het paradijs eigenlijk de vruchten van goede daden die een persoon in zijn hart begint te proeven in dit leven, en het "vuur" van de hel is hetzelfde vuur van lage verlangens en hebzucht dat hier in iemands hart brandt. In de volgende wereld worden al deze gevoelens blootgelegd en zij maken zichzelf bekend als gemakken van het paradijs of de ellende van de hel.



**58. *Wat is volgens de Islam de Dag des Oordeels?***

Net zoals het leven van een individu een einde heeft, en het leven van een volk een einde heeft, zo heeft ook het leven van deze hele fysieke wereld een einde. Dat is de 'Dag des Oordeels', die de geestelijke wereld ten volle zal doen openbaren, in de plaats van de huidige fysieke wereld. Zoals hierboven is gezegd, begint iemand onmiddellijk na de dood een ontwaken te voelen naar het hogere leven, gemaakt van zijn daden uit dit huidige leven. Maar dit is slechts een gedeeltelijke realisatie. Op de Dag des Oordeels is iedereen geheel ontwaakt en opgetild naar een hoger, geestelijk leven. Het wordt de Dag des Oordeels genoemd omdat dan iedereen zich volledig bewust zal worden van zijn daden in dit leven, en een zogenaamd 'lichaam' zal hebben gemaakt van zijn of haar eigen daden.

**59. *Wordt er door de Islam nog enig ander belangrijk punt onthuld wat betreft het paradijs?***

Ja. Dat is dat het leven na de dood eigenlijk het beginpunt is van de verdere vooruitgang van de mens. Degenen in het paradijs ontwikkelen zich naar steeds maar hogere stadia in kennis en perfectie van geloof. De hel is bedoeld om hen die zich erin bevinden te zuiveren van de gevolgen van hun slechte daden, en hen zo geschikt te maken voor verdere ontwikkeling. Haar straf is dus niet eeuwigdurend.

**60. *Geloven Moslims in reïncarnatie, dat wil zeggen, dat iemand na zijn dood in deze wereld herboren kan worden voor nog een leven hier, en op die manier diverse levens op aarde kan leven?***

Nee, de Islam predikt doorlopende vooruitgang van de ziel en dus kan zij niet terugkeren op aarde na de dood van het lichaam. De theorie van reïncarnatie leert dat als een persoon in arme of slechte omstandigheden is geboren, of lijdt aan een bepaalde handicap of tegenspoed, dit een straf voor hem is voor slechte daden die hij in een eerder leven begaan heeft; en als iemand welvarend, gezond en van 'goede' familie is, zou dat een beloning zijn voor goede daden die hij in een eerder leven gedaan heeft. Als men dit gelooft, zou dat betekenen dat we de armen, de noodlijdenden, en de lijdenden moeten behandelen alsof zij ongeluk verdiend hebben, en geen medelijden met hen zouden moeten hebben omdat zij slechts krijgen wat zij verdienen; en we zouden veel respect moeten hebben voor de rijken en de welvarenden omdat zij hun beloning krijgen voor goede

worden, in volle concentratie, en vanuit het hart, net alsof we tegen iemand spreken die voor ons staat. Een ander heel belangrijk punt dat de Islam leert is dat het belangrijkste doel van het gebed is dat het iemand leidt naar het doen van het goede, zich te onthouden van het kwade, en zich beter te gedragen tegenover anderen. Als het gebed niet dit effect heeft op iemand's dagelijks leven en handelen, betekent dat dat hij of zij de gebeden niet op de juiste manier verricht, de manier die door de Islam vereist wordt.

### **65. Hoe bidt iemand in de Islam?**

Bidden is natuurlijk een algemeen wenden tot God. De Islam heeft een specifieke manier van bidden voorgeschreven om het systematisch te maken en om de hele gemeenschap in de gelegenheid te stellen gezamenlijk te bidden. De details van het Islamitische gebed zijn apart te vinden in diverse boeken. In het kort komt het hier op neer: bepaalde lichaamshoudingen worden aangenomen (staand, buigend, teraardewerpend en zittend op de grond) en in elk daarvan worden enkele voorgeschreven gebeden gezegd en andere woorden die God loven en prijzen. Dit is het gewone gebed dat bekend staat als *salaat*, en het wordt (indien mogelijk) gezamenlijk op vijf vaste tijden per dag verricht. Naast de *salaat* kan iemand op ieder moment en in iedere situatie met de door hemzelf gekozen woorden een gebed richten tot God.

### **66. Wat is de betekenis van de verschillende houdingen gedurende de *salaat*?**

Deze zijn bedoeld om grotere kracht en gevoelens toe te voegen aan de woorden van het gebed die uitgesproken worden, en in feite om God met het gehele wezen aan te spreken en niet alleen met de tong. Dit is vergelijkbaar met de gebaren met handen en hoofd enz. die mensen gebruiken als zij met elkaar spreken om te benadrukken wat zij zeggen. De staande positie wil aan God zeggen dat wij klaar zijn en erop gebrand zijn Hem te gehoorzamen. Buigen en teraardewerping doen we om het innerlijke gevoel uit te drukken dat we in onze dagelijkse levens willen buigen voor God's bevelen en ons geheel en met nederigheid aan Hem willen onderwerpen. De woorden die in deze twee posities gezegd worden betekenen dat "God feilloos is en de Hoogste", d.w.z. wij, die imperfect zijn, maken onszelf onderdanig aan het Perfecte Wezen zodat, door contact met Hem, onze gebreken mogen verdwijnen.

**67. Welke gebeden zegt men gedurende de salaaf?**

Ten eerste zijn er een aantal korte gebeden en uitdrukkingen die gedurende de *salaaf* in het Arabisch in specifieke houdingen gezegd moeten worden. De belangrijkste daarvan is de *Fatiha*, het eerste hoofdstuk van de Heilige Koran bestaande uit zeven korte verzen, wat werkelijk de kern van de hele *salaaf* vormt. Als aanvulling op de verplichte woorden van gebed mogen we ieder gebed zeggen dat we willen, in iedere taal die we willen, gedurende ieder stadium van de *salaaf*. De Heilige Koran en de uitspraken van de Heilige Profeet Mohammed bevatten een groot aantal toepasselijke en prachtige gebeden voor verschillende situaties. We moeten natuurlijk wel de gehele betekenis van ieder gebed dat we in het Arabisch of in een andere taal zeggen kennen, en het moet in volle tegenwoordigheid van geest en oprechtheid van hart uitgesproken worden.

**68. Kunt u in het kort de betekenis van de soera *Fatiha* geven?**

Dit is het basis moslimgebed, dat het uitgangspunt van de aanbieder laat zien:

In de naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige.

1. Geprezen zij Allah, de Heer van de werelden,
2. De Erbarmer, de Barmhartige,
3. Meester van de dag van het Oordeel.
4. U dienen wij en U smeken wij om hulp.
5. Leid ons op het juiste pad,
6. De weg van degenen aan wie U gunsten heeft verleend,
7. Niet van degenen op wie toorn is neergedaald, noch van degenen die dwalen.

**69. Wat zijn de belangrijke punten waar we bij dit gebed op moeten letten?**

We bidden om steeds op het rechte pad te blijven, zodat we daarlangs steeds vooruitkomen en de goede eigenschappen ontwikkelen die God aan iedereen gegeven heeft. Dit "rechte pad" is dat waarop rechtschapen personen altijd al gelopen hebben, wiens levens laten zien dat God hen Zijn geestelijke gunsten heeft toebedeeld. Terwijl wij hiervoor bidden, herinneren wij onszelf eraan dat we zwak zijn, en dus bidden we ook dat wij het kwaaddoen en het slechte geloven vermijden (nr. 7). Dit laat iemand zich nederig voelen terwijl hij op het rechte pad loopt, en voorkomt arrogantie, eigengerechtigheid en zelfvoldaanheid.

**70. Waarom worden delen van het gebed in het Arabisch uitgesproken?**

De voornaamste reden hiervoor is dat als de *salaat* gezamenlijk wordt verricht sommige woorden door de man die het gebed leidt hardop worden uitgesproken, zodat de gemeente gelijktijdig en in harmonie bidt, als één enkel lichaam. Aangezien de Islam een internationale godsdienst is en de Moslims die gezamenlijk bidden uit verschillende landen kunnen komen (zoals vaak het geval is bij gebedsbijeenkomsten in het Westen) zorgt het gebruik van het Arabisch, de oorspronkelijke taal van de Heilige Koran, ervoor dat zij gezamenlijk kunnen bidden. De Arabische gebeden en uitdrukkingen die een Moslim moet leren zijn erg kort en gemakkelijk, en kunnen door een kind in een paar dagen geleerd worden. Het gebruik van het Arabisch maakt het ook mogelijk dat de mensen uit alle delen van de wereld, die samenkomen voor de *hadj* (in Mekka, Arabië), gezamenlijk kunnen vereren.

**71. Betekent dit dat het dichter bijeen brengen van mensen een doel is van *salaat*?**

Ja. Naast het dichterbij God brengen van de mens is het andere hoofddoel van *salaat* mensen bij elkaar te brengen en hen gelijkheid en broederschap te leren. De aanbidders staan in rijen, schouder aan schouder, zonder onderscheid naar ras, volk, kleur, rijkdom, familie, status, enz. en allen bidden tegelijk als één lichaam. Zij voelen zich nederig tegenover God en saamhorig ten opzichte van elkaar. Aan het einde van de *salaat* draaien de aanbidders hun gezichten naar rechts en vervolgens naar links, en wensen in iedere richting vrede en God's genade voor diegenen in die richting. Zij wensen eigenlijk vrede en genade voor de gehele wereld. Het doel van het gebed is daarom mensen te trainen die eigenschappen en karakters te verwerven die hen vrede in de wereld doen brengen.

## 9. Vasten

O gelovigen, vasten is jullie voorgeschreven zoals het was voorgeschreven aan degenen vóór jullie (in eerdere godsdiensten), opdat jullie je zult hoeden voor het kwaad. ... En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen omtrent Mij, ben Ik zeker nabij. Ik verhoor het gebed van de smekeling wanneer hij Mij aanroept. (2:183, 186)

### **72. Hoe wordt vasten omschreven door de Islam?**

Vasten is een vorm van training om zich te onthouden van alle kwaaddoen door te leren de controle te behouden over je verlangens. Het bestaat uit het opgeven, voor een vastgestelde periode, van de basisbehoeften die mensen hebben, nl. de behoefte om de honger, dorst en seksuele behoeften te stillen en zich te wijden aan het dienen en helpen van anderen terwijl de eigen behoeften genegeerd worden.

### **73. Hoe wordt binnen de Islam gevast?**

Gedurende de maand die op de Islamitische kalender bekend staat als Ramadaan mag men iedere dag van zonsopgang tot zonsondergang niet eten of drinken (of seksuele betrekkingen hebben). Men eet een maaltijd als het nog donker is vlak voor de dag aanbreekt, en eet of drinkt dan helemaal niets meer tot de zon ondergaat en het vasten eindigt. Gedurende de uren van vasten moet men extra inspanningen verrichten om aardig, gul en hulpvaardig tegenover anderen te zijn, en om te vermijden dat men iets slechts of schadelijks voor andere mensen doet.

### **74. Moet iedere Moslim vasten gedurende de Ramadaan?**

Iedere gezonde volwassen Moslim man of vrouw moet vasten tijdens de Ramadaan. Diegenen die gedurende een deel van deze maand ziek worden of op reis zijn hoeven op die dagen niet te vasten en moeten hun gemiste vastdagen na de Ramadaan inhalen. Mensen die permanent niet in staat zijn te vasten, of degene wiens redenen om niet te vasten aanhouden, zoals de heel ouden, de langdurig zieken, en vrouwen die zwanger zijn of hun baby voeden, enz. kunnen uit liefdadigheid geven in plaats van te vasten. Deze liefdadigheid bestaat uit minimaal het geven van één dag voedsel aan een arm persoon voor iedere vastendag die gemist wordt.

**75. Hoe stelt vasten ons in staat de slechte behoeften op te geven die leiden tot kwaaddoen?**

Gedurende het vasten voelt een persoon de drang iets te eten of te drinken, maar hij weerstaat deze allersterkste drang, in gehoorzaamheid aan God. Deze dagelijkse training, gedurende een maand, oefent en versterkt zijn mogelijkheid om in het dagelijks leven slechte verlangens die tot kwaaddoen leiden onder controle te houden. Dit werkt net zoals fysieke oefening die het lichaam versterkt, wat het in staat stelt ziekten gemakkelijker te bestrijden.

**76. Heeft vasten nog andere morele voordelen?**

Ja. Ten eerste wordt de mens dichter tot God gebracht omdat wanneer hij honger of dorst heeft gedurende het vasten het de gedachte aan de nabijheid van God is die hem ervan weerhoudt zijn verlangens te bevredigen. Dit geeft hem het gevoel dat God altijd dichtbij is. Ten tweede leert vasten iemand geduldig te zijn en doortastend in moeilijke situaties, want dat is wat men doet tijdens het vasten. Ten derde doet het ons de grote zegening realiseren van voedsel en drinken dat zo makkelijk verkrijgbaar is, maar dat we gewoonlijk voor lief nemen. Ten vierde beteugelt het de gevoelens van hebzucht die zich in mensen ontwikkelen als zij alles hebben wat zij nodig hebben, en zelfs meer.

**77. En wat leert vasten ons over hoe we anderen moeten behandelen?**

Het doet ons het lijden en de gevoelens van diegenen realiseren die misdeeld en behoeftig zijn. Een heel belangrijk doel van vasten is te leren zich iets aan te trekken van andermans behoeften door zich minder te bekommeren om zichzelf. Daarom wordt liefdadigheid in alle soorten juist gedurende de vastenmaand aangemoedigd. Door je recht op het consumeren van je eigen eten en drinken op te geven tijdens het vasten, train je jezelf in staat te zijn iets wat je rechtmatig hebt op te geven, vrijwillig en goedgehumeurd, om anderen te kunnen helpen en dienen.

## 10. Hadj ofwel de Pelgrimstocht naar Mekka

Het eerste huis toegewezen aan de mensen is zeker (het huis) in Bakkah (Mekka), gezegend en een leidraad voor de naties. ... wie er binnen gaat is veilig; en de bedevaart naar het Huis is een plicht die de mensen Allah schuldig zijn - wie er een manier kan vinden om dit te doen. (3:96-97)

### 78. *Wat is hadj?*

Elk jaar, aan het begin van de maand *Zil-Hidjdja* op de kalender van de Moslims wordt er een grote internationale bijeenkomst van Moslims gehouden in Mekka in Arabië, waar zij de gelofte doen dat er slechts Eén God is voor de hele mensheid en dat alle mensen gelijk zijn, ongeacht hun ras, volk, rijkdom of status. Deze gebeurtenis staat bekend als *hadj* ofwel de pelgrimstocht naar Mekka. De pelgrim getroost zich grote persoonlijke opofferingen als hij naar Mekka gaat, en geeft veel van het comfort van het leven op wanneer hij daar is. Uit zijn ontbering leert hij de les dat de mens zijn verlangens moet opofferen als hij dichtbij God wil komen en als hij wereldwijde broederschap en gelijkheid en liefde wil vestigen.

### 79. *Kunt u de belangrijkste kenmerken van hadj beschrijven?*

Aan het begin van de drie dagen van de pelgrimstocht trekken alle pelgrims hetzelfde simpele gewaad aan bestaande uit twee lappen stof. Alle onderscheid naar rijkdom, maatschappelijke positie en familie wordt zo gedurende de *hadj* verwijderd door iedere persoon uiterlijk hetzelfde te laten verschijnen. De *hadj* zelf bestaat uit een aantal handelingen van verering en herdenken van God, die door het individu worden uitgevoerd in gezelschap van de grote gemeenschap. Twee van de meest belangrijke van deze toewijdingen zijn de *tawaaf* (maken van rondgangen om de Ka`ba, het eenvoudige viermuursgebouw waarnaar alle Moslims over de hele wereld zich wenden wanneer zij in gebed zijn, en het verzamelen van de pelgrims op een vlakte die *Arafa* heet om God te verheerlijken.

### 80. *Wat is de betekenis van deze handelingen?*

Deze daden van verering zijn de hoogste geestelijke ervaring. Door

**84. Liefdadigheid wordt meestal beschouwd als het geven van geld of aalmoezen aan bedelende armen, en men zegt dat dat vernederend is voor hen en maakt dat zij zich minderwaardig voelen. Is dat volgens de Islam dan niet zo?**

Zeer zeker niet. Ten eerste is liefdadigheid volgens de islam veel breder dan geld geven aan de armen, en kan het net zo goed beoefend worden daar waar geen armoede heerst, zoals hierboven al is aangetoond. Ten tweede moet het geven van liefdadigheid, of het goeddoen aan iemand, gedaan worden als een plicht, niet om hen te vernederen of om hen om dankbaarheid te vragen. De Heilige Koran zegt hierover:

“ Een vriendelijk woord vol vergeving is beter dan liefdadigheid gevolgd door letsel... O gelovigen, maak jullie liefdadigheid niet waardeloos door verwijt of letsel, zoals degene die zijn rijkdom weggeeft om door de mensen gezien te worden.” (2:263-264)

Ten derde zou liefdadigheid alleen uit liefde voor God gegeven moeten worden, voortkomend uit de wens goed te doen aan Zijn schepping, zoals de Koran zegt over de rechtschapenen:

“En uit liefde voor Hem, geven zij voedsel aan de arme en de wees en de gevangene. Wij voeden jullie, slechts voor Allah's genoegen – Wij verwachten van jullie noch beloning noch dank.” (76:8-9)

**85. Hoe belangrijk is liefdadigheid?**

Het liefdadig zijn wordt de Moslims zeer op het hart gedrukt, zo zeer dat de Heilige Profeet Mohammed zei dat ieder ledemaat verplicht is iedere dag een goede daad te doen, of dat nu met de handen, de voeten of de tong is. Er bestaat niemand die niet in staat is liefdadig te zijn tegenover anderen. Volgens de Heilige Profeet moet iemand die niets te geven heeft gaan werken en verdienen, en daaruit geven. Als hij dan nog niets te geven heeft, moet hij iemand helpen die in moeilijkheden is. En als hij om de een of andere reden ook niet in staat is om dat te doen, moet hij proberen om al het goede wat mogelijk is te doen en zich ervan te weerhouden om wie dan ook kwaad te doen.

Naast algemene liefdadigheid heeft de Islam een soort belasting op alle bezittingen verplicht gesteld, die bekend staat als *Zakaat*, die



besteed moet worden voor het welzijn van de minder bevoorrechte klasse. Dit wordt in nr. 83 verder uitgelegd.

**86. *Aan wie kan een Moslim uit liefdadigheid geven?***

Net zoals de daden van liefdadigheid volgens de Islam een zeer brede betekenis hebben, is ook de kring van hen aan wie liefdadigheid gegeven kan worden de grootste die men zich kan voorstellen. Te beginnen met de mensen om ons heen – onze familieleden, vrienden en burens – strekt het zich uit tot alle Moslims, en de volgelingen van andere godsdiensten. De liefdadigheid van een Moslim heeft zelfs betrekking op dieren. De Heilige Koran benadrukt dat iedereen vooral moet letten op diegenen die wel hulp nodig hebben, maar die er niet om vragen (2:273).

**87. *Wat voor dingen kunnen als liefdadigheid weggegeven worden?***

In die gevallen van liefdadigheid waarbij we iets weggeven, leert de Heilige Koran ons dat we alleen goede en nuttige dingen zouden moeten weggeven, geen nutteloze en waardeloze dingen, en het moeten dingen zijn die we zelf graag zouden willen hebben (2:267). Bovendien moeten de dingen die uit liefdadigheid weggegeven worden legaal verdiend of verkregen zijn door de persoon die ze weggeeft.

**88. *Kunt u uitleggen wat Zakaat is?***

Net zoals de Islam een vaste manier van bidden voorschrijft, om ons in staat te stellen het regelmatig te doen, zo heeft zij ook een uiterlijke vorm voor liefdadigheid gegeven en die verplicht gesteld, om het tot een regelmatige verplichting te maken. Die uiterlijke verschijningsvorm van liefdadigheid staat bekend als *Zakaat* en bestaat uit het ieder jaar storten van een specifiek deel van iemands rijkdom in een fonds. Dit fonds wordt beheerd door de moslim-gemeenschap of de moslim regering, en wordt gebruikt om de armen, de gehandicapten, de werklozen en andere hulpbehoevenden te helpen.

**89. *Is Zakaat net zoiets als een belasting?***

Zakaat is als een soort belasting in die zin dat ze ingezameld en uitgegeven wordt door de moslimregering. Het grote verschil zit hem echter in het feit dat het betalen van Zakaat een godsdienstige plicht is die men moet vervullen uit gehoorzaamheid aan God en uit medeleven met de mensen. Het geven van Zakaat is moreel gunstig voor de betaler omdat het de aard van zelfopoffering in hem

ontwikkelt en gevoelens van hebzucht beteugelt. Merk op dat het woord 'belasting' een last betekent, maar dat *zakaat* iets wat je zuivert betekent.

***90. Waarom is volgens de Islam algemene liefdadigheid en Zakaat een basis plicht?***

Omdat het de beste en hoogste kwaliteiten in een mens naar boven brengt, wat volgens de Islam het werkelijke doel is van het bestaan. God heeft iedereen diverse bekwaamheden en middelen gegeven, zoals kennis, geld, kracht, een talent of kunde, enz. Ieder individu moet datgene dat hij of zij gekregen heeft gebruiken voor het welzijn van andere mensen alsook voor de rest van God's schepping, en niet voor zelfzuchtige doeleinden. Als dit principe genegeerd wordt, dan is er niet alleen geen verlichting voor de ellende en het lijden van de behoeftigen, maar de toenemende zelfzuchtigheid van de mens maakt hem tot de dodelijkste vijand van zijn medemens. En de maatschappij zowel als de mensheid raken verdeeld in partijen en groepen die allemaal proberen dingen van de anderen af te pakken.

## 12. Djihad

### 91. Wat is djihad?

*Djihad* is een Arabisch woord dat “hard streven” betekent of jezelf tot het uiterste van je kracht en kunde inspannen. De Heilige Koran moedigt de Moslims vaak aan hard te streven, waarbij zij het woord *djihad* gebruikt in de betekenis van streven of zich inspannen.

### 92. Wat voor soort streven noemt de Heilige Koran?

De Heilige Koran noemt de volgende doelen waarvoor de Moslims zich hard zouden moeten inspannen:

- a. om nabijheid tot bij God te bereiken, door te worstelen om je slechte behoeften te boven te komen;
- b. om onder moeilijke omstandigheden bij de Islam te blijven, zoals wanneer je achtervolging ondervindt en andere moeilijkheden;
- c. om deel te nemen aan de verdediging van de moslimgemeenschap als die door een vijand aangevallen wordt die de Islam wil vernietigen;
- d. om de boodschap van de Islam naar anderen te brengen, door tijd en geld in dit werk te steken.

### 93. Kunt u citaten geven uit de Heilige Koran om dit te illustreren?

Met verwijzing naar de vier punten uit het voorgaande antwoord, geven we hieronder een aantal verzen uit de Koran waarin die soorten inspanningen genoemd worden. Het woord dat in al deze verzen met “inspannen” of “strijden” is vertaald is *djihad*.

- a. “En zij die zich hard voor Ons inspannen, Wij zullen hen zeker leiden langs Ons pad.” (29:69)

In dit vers zegt God dat Hij diegenen naar de juiste wegen leidt die zich hard inspannen Hem te bereiken. Dit is de *djihad* om henzelf te verbeteren door goed te doen en zich te onthouden van slechte verlangens.

“Degenen die vluchten nadat zij zijn vervolgd, en zich dan hevig

inspannen en geduldig zijn, waarlijk is jouw Heer daarna Beschermend, Barmhartig.” (16:110)

Dit gaat over Moslims die in Mekka vervolgd werden en hun huizen moesten ontvluchten. Hun *djihaad* was om geduldig en standvastig te blijven terwijl zij zware moeilijkheden ondervonden.

“Allah heeft ervoor gezorgd dat degenen die zich inspannen met hun bezittingen en persoon, zeer (hoog) verheven zijn boven de achterblijvers.”(4:95)

Dit vers verwijst naar de oorlog die door de Moslims gestreden werd, en zegt dat zij die zich inspanden door hun rijkdom en hun leven te geven voor deze zaak een hogere rang hebben dan zij die zich afzijdig hielden.

d. “En strijd ermee (de Koran) tegen hen (de ongelovigen) met een machtige inspanning.” (25:52)

Hier wordt Moslims gezegd dat zij een “geweldige” *djihaad* moeten ondernemen tegen de ongelovigen door de Koran naar hen te brengen zodat haar bewijs, argumenten en schoonheid hen van de waarheid van de Islam kan overtuigen.

#### **94. Dus *djihaad* betekent niet een oorlog gevoerd door de Moslims tegen de niet-Moslims?**

Nee, zeer zeker niet. De betekenis van het woord *djihaad* zelf is ook niet oorlog, noch wordt het in de Heilige Koran in die betekenis gebruikt. Zelfs toen de Moslims nog in Mekka leefden, gedurende de eerste helft van de missie van de Heilige Profeet, voor er een Moslim staat of leger bestond, beval God hen *djihaad* te doen, toen Hij zei:

“Strijd hard voor Allah met gepaste inspanning.” (22:78)

Dit kon niet betekenen dat men met iemand moest vechten. Het betekende slechts het streven om nabijheid tot God te bereiken en om de zaak van de Islam te helpen.

#### **95. Waarom wordt het woord *djihaad* toegepast op de veldslagen van de vroege Moslims?**

Omdat deze veldslagen gevochten moesten worden voor het

voortbestaan van de godsdienst van de Islam, en omdat de Moslims hard moesten strijden door hun levens te wagen en door hun bezittingen op te offeren. Het deelnemen aan deze veldslagen was een grote inspanning, en werd slechts gedaan om de Islam te redden van vernietiging en om geen enkele andere reden.

Voor zij naar Medina emigreerden (*hidjra*), terwijl zij in Mekka leefden, moesten de bekeerlingen tot de Islam verschrikkelijke vervolgingen en kwellingen ondergaan. Maar zij droegen dat alles geduldig. Dit wordt in de Koran ook een *djihaad* van hun kant genoemd. Nadat de Moslims gedwongen waren naar Medina te emigreren besloten de tegenstanders van de Islam in Mekka een oorlog tegen hen te beginnen. Toen moesten de Moslims dus strijd leveren uit zelfverdediging. Omdat zij geen echt leger of uitrusting hadden, moest ieder lid van de moslim-gemeenschap alles doen of geven wat hij of zij kon. Zij stelden zich vrijwillig beschikbaar om in de veldslagen te vechten, en gaven hun geld en bezittingen voor de oorlog. Daarom werd dit een *djihaad* genoemd door middel van iemand's leven en bezit.

**96. Betekent dit dat de Islam Moslims alleen toestaat te vechten om bepaalde gerechtvaardigde redenen?**

Ja, en die redenen worden duidelijk in de Heilige Koran beschreven. Zij zegt:

“Toestemming (te strijden) wordt verleend aan degenen met wie oorlog wordt gevoerd, omdat zij worden onderdrukt.... Degenen die uit hun huizen worden verdreven zonder geldige reden, anders dan dat zij zeggen: Onze Heer is Allah.” (22:39-40)

“En vecht langs Allah's weg tegen degenen die tegen jullie vechten, maar wees niet agressief. Allah houdt immers niet van de agressors.” (2:190)

Vechten wordt door de Islam alleen toegestaan als zelfverdediging, en niet om land te veroveren of andere mensen tot slaaf te maken. De Heilige Profeet Mohammed vocht alleen veldslagen onder deze voorwaarden. Moslims wilden in die tijd helemaal niet vechten, omdat de Koran tegen hen zegt:

“Vechten is jullie bevolen, hoewel jullie er niet van houden.” (2:216)

- a. Steeds wanneer gedurende zijn leven een openbaring tot hem kwam verkondigde de Heilige Profeet die aan het volk, en dan leerden vele van zijn volgelingen hem uit hun hoofd. En hij werd op hetzelfde moment ook opgeschreven. Daar de Heilige Koran hardop werd voorgedragen in openbare gebeden, en ook op andere tijdstippen veel werd gelezen, was iedere Moslim vertrouwd met de inhoud, en kenden velen haar volledig uit het hoofd.
- b. Ongeveer zes maanden na de dood van de Heilige Profeet, in 632 n.C., begon men met de verzameling van een complete versie van de Koran bestaande uit alle geschriften die in de aanwezigheid van de Heilige Profeet werden gemaakt. Dit werd in opdracht van de eerste regeerder van de Moslims, Aboe Bakr, gedaan en met hulp van de schrijvers en Metgezellen van de Heilige Profeet. Op deze manier werd een origineel van de Koran verzameld.
- c. Zo'n vijftien jaar later, toen de moslim-heerschappij zich wijd en zijd verspreid had, beval de derde regeerder van de Moslims na de Heilige Profeet, Oesmaan genaamd, meer kopieën van dit origineel over te schrijven. Deze afschriften werden naar de grote steden van de toenmalige moslimwereld gestuurd om als standaardexemplaren bewaard te worden. Moslims behielden ook de gewoonte om delen van het Heilige Boek uit het hoofd te leren, waarbij velen het helemaal uit het hoofd leerden. Op die manier werd de Heilige Koran eeuwenlang overgeleverd, zowel in geschreven als in mondelinge vorm, waarbij zij compleet in de originele vorm bleef. Omdat de Koran iedere dag hardop werd voorgedragen in openbare gebeden en bijeenkomsten, erkende iedereen dezelfde Koran.

### ***101. Hebben alle Moslims dan dezelfde Koran?***

Ja. Door de redenen die hierboven genoemd zijn is de tekst van het Heilige Boek van de Moslims in de oorspronkelijke zuiverheid bewaard gebleven. God heeft in de Koran zelf zelfs een belofte gedaan dat Hij Zelf dit Heilige Boek zou beschermen:

“Waarlijk hebben Wij de Herinnering (de Koran) geopenbaard, en waarlijk zijn Wij haar Beschermer.” (15:9)

Alle Moslims, wat ook hun sekte, land of taal is, hebben altijd

allemaal precies dezelfde Arabische Koran gehad, net zoals die was in de tijd van de Heilige Profeet Mohammed. Geen twee exemplaren van de Heilige Koran waar ook ter wereld verschillen in welk opzicht dan ook van elkaar.

***102. Kunt u enkele kenmerken van de Heilige Koran noemen die het haar unieke plaats onder de heilige boeken van de wereld geven?***

Wat betreft alleen de tekst van de Heilige Koran, die heeft de volgende onderscheidende kenmerken die in geen van de andere heilige geschriften gevonden worden:

- a. Zoals hierboven gezegd is heeft de Heilige Koran geen verlies geleden of verandering ondergaan sinds zij zo vele eeuwen geleden voor de eerste maal in de wereld kwam, en alle volgelingen van de Islam hebben dezelfde Koran.
- b. De Heilige Koran is ook nu nog in de oorspronkelijke taal waarin zij geopenbaard werd tot onze beschikking.
- c. Arabisch, de taal van de Heilige Koran, is een nog steeds levende taal die door meer dan 100 miljoen mensen gesproken en geschreven wordt, en is door de eeuwen heen heel weinig veranderd. Dus kan iedereen tegenwoordig die taal leren net als iedere andere moderne taal en de Heilige Koran rechtstreeks lezen en begrijpen.
- d. De geschiedenis van de openbaring en de verzameling van de Heilige Koran is volledig en helder bekend, en niet verhuuld in mysterie of onzekerheid.

We zouden hier kort aan toe moeten voegen, zonder oneerbiedig te zijn, dat andere heilige boeken in de loop van de tijd veel verlies geleden hebben en veranderingen ondergaan hebben. Hun oorspronkelijke talen stierven uit, zodat slechts een handjevol specialistische kenners de kennis hebben om de tekst rechtstreeks te bestuderen, en zelfs zij zijn onzeker over de betekenissen van vele woorden in de vertalingen die zij gemaakt hebben. De oorsprong en geschiedenis van deze heilige boeken is grotendeels onbekend, en er is geen betrouwbare informatie voorhanden over hun schrijvers of de personen aan wie zij geopenbaard werden.

**103. Heeft de Koran nog enig ander duidelijk kenmerk?**

Eén die vermeld kan worden is dat de Heilige Koran ons alles vertelt over zichzelf. Op diverse plaatsen lezen we dat het een Boek is genaamd de Koran, een openbaring van God, doorgegeven aan de Heilige Profeet Mohammed, gekomen door de engel Gabriël, in de Arabische taal. De Koran vertelt ons ook dat zij in delen is geopenbaard, niet in één keer, en dat de eerste openbaring tot de Heilige Profeet kwam in de maand Ramadaan.

De Heilige Koran verwijst naar zichzelf met verschillende namen die haar eigenschappen aangeven en het werk dat zij kwam doen. Bijvoorbeeld *Al-Foerqaan*: wat onderscheid maakt tussen goed en kwaad, *Al-Hakim*: vol van wijsheid, *Al-Noer*: het licht, *Al-Hoeda*: de leiding, enz.

De unieke eigenschappen die hier en in het antwoord op de vorige vraag worden genoemd, hebben alleen betrekking op de tekst van de Heilige Koran. Er zijn vele onderscheidende eigenschappen aan de Heilige Koran wat betreft haar leerstellingen, en deze kunnen door dit hele boekje gevonden worden.

**104. Hoe is de Heilige Koran onderverdeeld?**

Zij is wat onderwerp betreft verdeeld in 114 hoofdstukken. Elk hoofdstuk, in het Arabisch een *soera* genaamd, bestaat uit een aantal verzen. Elk vers wordt een *ajat* genoemd. Sommige hoofdstukken werden geheel of grotendeels gedurende de eerste 13 jaar van zijn missie aan de Heilige Profeet geopenbaard, toen hij in Mekka woonde, en de rest na zijn emigratie naar de stad Medina. De hoofdstukken die voornamelijk in Mekka geopenbaard zijn worden *Makki* genoemd, en die hoofdstukken die in Medina geopenbaard zijn worden *Madani* genoemd. Hoewel de hoofdstukken verschillend van lengte zijn, is de Heilige Koran ook opgedeeld in 30 bijna gelijke delen, waarbij elk deel bekend staat als een *djoez* (of *sipara* in het Oerdoe en het Perzisch). Deze verdeling bestaat eenvoudigweg om de lezer in staat te stellen het Heilige Boek in één maand geheel te kunnen lezen.



***105. Is de Heilige Koran gerangschikt naar de volgorde waarin de verschillende passages aan de Heilige Profeet werden geopenbaard?***

Nee. De allereerste openbaring die tot de Heilige Profeet kwam is in werkelijkheid terug te vinden in hoofdstuk 96, niet ver van het einde van de Heilige Koran. De volgorde waarin de verschillende passages of hoofdstukken werden geopenbaard is van geen enkel belang, zeker niet voor mensen van na de tijd van de Heilige Profeet, want de Koran is een compleet en samenhangend boek. Elk vers is even belangrijk en betekenisvol, wanneer het ook werd geopenbaard.

***106. Er wordt gezegd dat de Heilige Koran niet op een ordelijke manier gerangschikt is, maar dat het diverse onderwerpen in willekeurige volgorde behandelt. Kunt u hierop reageren?***

Dit is niet juist. Het is waar dat de Koran niet onderwerp na onderwerp behandelt in een vaste volgorde, maar dit betekent nog niet dat zij geen rangschikking heeft. De Heilige Koran is niet echt een boek met wetten en geboden over verschillende onderwerpen, maar een boek bedoeld als leidraad voor de mens, om hem te overtuigen van de waarheid. Haar hoofdthema is de grootsheid van God, en dat de mens in zijn leven moet trachten in nabijheid van Hem te komen, en dat zijn daden, goed of slecht, altijd gevolgen zullen hebben afhankelijk van hun aard. Alle onderwerpen die de Koran behandelt zijn opgebouwd rondom dit grondbeginsel dat het werkelijke punt is dat steeds benadrukt wordt.

***107. Is er een rangschikking van onderwerpen in de Koran?***

Ja die is er, en voor alle details wordt verwezen naar De Heilige Qoer'an (vertaling van Holy Qur'an), met commentaar door de overleden *Maulana* Muhammad Ali. Hier kunnen we er kort op wijzen dat het Heilige Boek begint met het beroemde korte hoofdstuk, de *Fatiha*, wat een soort voorwoord is dat de gehele Koran en haar leerstellingen in zeven verzen samenvat. Dit wordt gevolgd door een lang hoofdstuk dat begint met de fundamentele leerstellingen van de Islam vast te stellen, en verder gaat met aan te tonen waarom er destijds een nieuwe godsdienst nodig was, en hoe de volgelingen van voorgaande godsdiensten afgedwaald waren. Dit en de volgende paar hoofdstukken gaan vervolgens in detail in op de leer van de Islam. Vaak bevatten hoofdstukken die in Mekka geopenbaard zijn voorspellingen over het succes van de Islam, gevolgd door hoofdstukken die in Medina geopenbaard zijn en die

laten zien dat die voorspellingen uitkwamen. Er is dus een duidelijke rangschikking van de onderwerpen in de Koran.

***108. Wat voor soort onderwerpen behandelt de Koran?***

Een enorme hoeveelheid onderwerpen. Zij vertelt ons over God, Zijn eigenschappen, de plaats van de mens in het universum, zijn doel in het leven en hoe dat doel bereikt kan worden, hoe onze relatie tot God is en tot onze medemens. Zij geeft details van wat iemand moet geloven en hoe dat in de praktijk gebracht zou moeten worden. Het volgende leven wordt er geheel in beschreven. Geschiedenissen van voorgaande volkeren en hun profeten, alsook vele gebeurtenissen uit het leven van de Heilige Profeet zelf worden ook in de Koran beschreven. Zij geeft argumenten om alle soorten valse geloven te ontkrachten, en beantwoordt alle soorten vragen en tegenwerpingen tegen haar leerstellingen en over de Heilige Profeet. Ook kunnen in het Heilige Boek leiding, wetten en reglementen gevonden worden over alledaagse onderwerpen zoals gezinsleven, zakelijke betrekkingen, de wet, oorlog en vrede, vrouwenrechten, hygiëne, regering en democratie, enz. Wanneer de Heilige Koran een onderwerp behandelt geeft zij redenen, argumenten en bewijs om haar leerstellingen te ondersteunen, en zij daagt iedereen uit die het er niet mee eens is om met bewijzen voor hun eigen zienswijze te komen.

***109. Geeft de Heilige Koran enige vorm van bewijs voor haar aanspraak dat zij het woord van God is, en niet de gedachten van een mens?***

Ja zeker. De Koran verlangt van niemand iets te geloven zonder reden en bewijs. Het bewijsmateriaal dat zij op dit punt aanvoert gaat als volgt:

- a. De Heilige Koran bevat zulke grootse principes en diepe punten van kennis dat die niet bekend zouden kunnen zijn geweest bij welk mens dan ook in de zevende eeuw, toen zij werd geopenbaard. Zij zouden zeker niet bekend zijn geweest bij een man als Mohammed (vrede zij met hem) die niet kon lezen of schrijven, en in een land leefde dat zeer achtergesteld was en afgesneden van de beschaving van die tijd.
- b. De morele leerstellingen van de Heilige Koran brachten een complete en verbazingwekkende verandering ten goede teweeg bij het volk van een heel land, een reformatie die onmogelijk lijkt

door menselijke leerstellingen.

- c. De voorspellingen in de Heilige Koran dat de Heilige Profeet Mohammed zou zegevieren over zijn tegenstanders, gemaakt in een tijd waarin hij nauwelijks enige volgelingen of vrienden had, zijn allen in een korte tijdsperiode bewaarheid geworden. En vele voorspellingen uit de Koran over de verre toekomst zijn in de moderne tijden uitgekomen.
- d. De taal en literaire stijl van de Heilige Koran was zo uitstekend dat de tegenstanders van de Heilige Profeet, waaronder grote dichters en meesters van de Arabische taal, haar niet konden evenaren hoewel zij daartoe werden uitgedaagd.

Om al deze redenen vormt de Koran een uitdaging voor alle tijden, voor hen die denken dat het niet het woord van God is, om een geschrift te produceren dat, al is het slechts één hoofdstuk lang, er op lijkt.

### ***110. Welke positie neemt de Heilige Koran in bij de Moslims?***

De Heilige Koran is voor Moslims de laatste en hoogste autoriteit in alle zaken. Het is de fundamentele bron van de leerstellingen van de Islam. Wanneer beslist moet worden of een zekere overtuiging of praktijk een deel van de Islam is of niet, heeft het oordeel van de Koran hoogste prioriteit en moet aanvaard worden zelfs als dat tegen de dagelijkse praktijk of iemands eigen wens ingaat. Als een Moslim met ons van mening verschilt over een vers in de Koran, moeten wij toch zijn standpunt respecteren als hij argumenten uit het Heilige Boek aanvoert ter ondersteuning.

## 14. De Hadies

### **111. Wat is de Hadies?**

De term *hadies-literatuur* (of soms alleen *Hadies*) verwijst naar een aantal historische boeken die verslagen bevatten van uitspraken (of gezegden), handelingen en voorbeeld van de Heilige Profeet Mohammed, waarmee hij zijn volgelingen liet zien hoe de leer van de Heilige Koran in de praktijk gebracht moet worden.

### **112. Wat betekent het woord hadies?**

*Hadies* betekent slechts een uitspraak. Wanneer het in de godsdienst van de Islam gebruikt wordt, betekent een *hadies* een verslag van wat de Heilige Profeet Mohammed zei of deed bij een bepaalde gelegenheid. In Nederlandse boeken over de Islam wordt ook wel het woord *overlevering* (of *traditie*) gebruikt om een *hadies* aan te duiden. Het woord *hadies* is ook van toepassing op de boeken die deze verslagen bevatten.

### **113. Kunt u een aantal hadies-boeken noemen?**

De twee meest beroemde hadies-werken zijn: *Sahieh Boecharie* en *Sahieh Moeslim*. Beiden zijn vernoemd naar de persoon die ze heeft samengesteld, resp. Boecharie en Moeslim. Het woord *Sahieh* in deze titels verwijst naar het feit dat de samenstellers van deze boeken de oorspronkelijke verslagen over de Heilige Profeet zo goed zij konden scheidden van de ongefundeerde en onbetrouwbare verhalen, en alleen die opnamen die waarachtig waren. Er zijn vele andere *hadies*-boeken, vernoemd naar de samenstellers, zoals Tirmizie, Aboe Dawoed en de *Moesnaad* van Ahmad Ibn Hanbal.

### **114. Hoe werden deze boeken samengesteld?**

Er waren veel leerstellingen in de Heilige Koran die de Heilige Profeet moest toelichten door zijn praktijk en handelingen (zoals hoe de *salaat* verricht moet worden). Zijn volgelingen leerden van hem en namen over wat hij deed, en leerden dan aan de volgende generatie hoe deze handelingen uitgevoerd moesten worden door het goede voorbeeld te geven. Naast deze praktische kant werden de uitspraken van de Heilige Profeet over diverse zaken en details van

wat hij deed bij diverse gelegenheden ook onthouden door zij die hem zagen en hoorden. Daarna gaven zij dezen dingen door aan andere mensen. Maar, anders dan de Heilige Koran, werden deze dingen meestal niet opgeschreven.

Zo werden deze overleveringen van de ene generatie op de andere doorgegeven door praktisch voorbeeld (zoals in het geval van het gebed) en mondelinge overdracht. Ongeveer 150 jaar na de dood van de Heilige Profeet besloten een aantal geleerden om te proberen al deze overleveringen op hem terug te voeren, door de ketting van mensen te volgen die ieder verslag hadden doorgegeven van de tijd van de Heilige Profeet tot dan. Uit hun groots onderzoek stelden zij de *hadies*-boeken samen die we nu hebben.

***115. Dus de samenstellers van Hadies noteerden niet alleen alles wat zij mensen een gezegde of handeling van de Heilige Profeet hoorden noemen?***

Nee, zij onderzochten elk bericht over een gezegde of een handeling van de Heilige Profeet om te controleren of de namen van alle mensen die betrokken waren bij de overlevering vanuit zijn tijd bekend waren. Zij bestudeerden ook de levens en karakters van al deze mensen om er achter te komen of zij de gelegenheid gehad konden hebben om de uitspraak te horen en over te brengen van de één op de ander, en of zij betrouwbaar waren en goede geheugens hadden. Boecharie en Moeslim waren secuurder dan andere samenstellers bij het uitvoeren van deze controles voor zij een verslag als authentiek aanvaardden. Daarom worden deze twee boeken beschouwd als de meest betrouwbare *hadies*-verzamelingen, waarbij die van Boecharie het hoogst genoteerd staat.

***116. Wat zijn de onderwerpen die door de hadies-literatuur behandeld worden?***

De berichten in *hadies*-boeken zijn grotendeels van de volgende aard:

- a. Uitspraken van de Heilige Profeet Mohammed over de grondbeginselen en gebruiken van de Islam, zoals overtuigingen, gebed, vasten, enz.
- b. Zijn uitspraken over diverse praktische aspecten van het leven, zoals familieleven, zakelijke handelingen, de wet, voedsel en drinken, morele eigenschappen, enz.

- c. Naast de uitspraken ook de handelingen en het persoonlijk voorbeeld van de Heilige Profeet dat zijn leer illustreert en aangaf hoe hij die in de praktijk bracht (d.w.z. verslagen over hoe hij zijn gebeden verrichtte, wat hij gedurende de vastendagen deed, hoe hij aan liefdadigheid gaf, enz.).
- d. Verslagen over wat voor soort mens de Heilige Profeet Mohammed was, zijn dagelijks leven, zijn edele karakter, zijn relaties met vriend en vijand, de belangrijke gebeurtenissen in zijn leven, enz.
- e. Voorspellingen van de Heilige Profeet met betrekking tot de toekomst van de Islam, de Moslims en de mensheid in het algemeen.

***117. Zijn de verslagen die opgenomen zijn in de Hadies waar en authentiek?***

Nee, niet allemaal. De mensen die deze verslagen mondeling doorgaven voordat zij werden verzameld maakten in sommige gevallen fouten. Er is ook een aantal overleveringen opgeschreven in *hadies*-boeken die de Heilige Profeet wellicht nooit gezegd heeft. Echter, het merendeel van de verslagen, vooral die opgenomen zijn in Boecharie en Moeslim, zijn authentiek. De leerstellingen die de Heilige Profeet door zijn voorbeeld illustreerde (zoals hoe gebeden uit te voeren) werden door zo'n grote groep mensen overgenomen dat er geen twijfel mogelijk is over hun oorspronkelijkheid. Op vergelijkbare wijze werd een aantal van zijn uitspraken uit het hoofd geleerd en overgeleverd door een aantal Metgezellen per geval, niet slechts door één persoon, en werden vanaf het begin al welbekend onder de Moslims.

***118. Is het voor een Moslim noodzakelijk in hadies te geloven en ze op te volgen?***

Ja, vooral het gedeelte met betrekking tot de inachtneming van de godsdienst en tot het praktisch leven. Men moet echter altijd onthouden dat de *hadies* bedoeld is als een verdere uitleg van de leer van de Heilige Koran. Ieder verslag in *hadies*-boeken dat tegen de Heilige Koran in lijkt te gaan moet nauwkeurig bestudeerd worden om te zien of het een betekenis mee kan krijgen die niet tegenstrijdig is met het Heilige Boek. Wanneer dat niet kan, moet zij verworpen worden.

## 15. Moslim gedragscode

### ***119. Hoe belangrijk is het volgens de leer van de Islam voor iemand om, naast het hebben van het juiste geloof, goede dingen te doen?***

Goeddoen en het hebben van het juiste geloof gaan hand in hand in de Islam. In feite is het goeddoen in de praktijk het bewijs van het hebben van de juiste geloofsovertuiging in het hart. Dit is waarom de Heilige Koran over echte Moslims vaak spreekt als “diegenen die geloven en goede dingen doen”. Zowel de Koran als de Heilige Profeet hebben de Moslims verteld dat de beste onder hen is die persoon die het beste gedrag ten opzichte van anderen vertoont.

### ***120. Kunt u een lijst geven van de goede eigenschappen die een Moslim moet trachten te verwerven?***

Hieronder geven we, in de woorden van de Heilige Koran en de Heilige Profeet Mohammed, de belangrijkste eigenschappen die een Moslim zou moeten uitdragen:

#### ***1. Waarheidlievendheid:***

“O gelovigen, voldoe jullie plicht aan Allah, en spreek eerlijke woorden.”(33:70)

“O gelovigen, voldoe jullie plicht aan Allah, en wees met de waarheidsgetrouwen.” (9:119)

“O gelovigen, wees handhavers van het recht, getuigen voor Allah, zelfs als het tegen jullie zelf is of (jullie) ouders of naaste verwanten – of hij nu rijk is of arm.” (4:135)

#### ***2. Oprechtheid:***

“Dien Allah en wees oprecht gehoorzaam aan Hem.” (39:2)

“Het is zeer verfoeilijk in de ogen van Allah dat jullie dingen zeggen die jullie niet doen.” (61:3)

“Dus wee degenen die bidden, maar die hun gebeden niet in acht nemen! Die (goed) doen om gezien te worden.” (107:4-6)

### 3. *Onbaatzuchtigheid:*

“Jullie zullen geen rechtschapenheid bereiken, tenzij jullie (uit liefdadigheid) weggeven uit wat jullie liefhebben.” (3:92)

“En uit liefde voor Hem, geven zij (de ware gelovigen) voedsel aan de arme en de wees en de gevangene. Wij voeden jullie, slechts voor Allah's genoegen – Wij verlangen van jullie noch beloning noch dank.” (76:8-9)

“En verleen geen gunsten uit winstbejag.” (74:6)

### 4. *Nederigheid*

“En de dienaren van de Erbarmers (Allah) zijn degenen die de aarde bewandelen in nederigheid.” (25:63)

“En draai niet in minachting jouw gelaat van de mensen af, en ga je ook niet te buiten in het land.” (31:18)

“Dus schrijf julliezelf geen zuiverheid toe. Hij weet het beste wie zich hoedt tegen het kwaad (53:32)

### 5. *Geduld:*

“En Allah heeft de geduldigen lief.” (3:146)

“En breng goed nieuws aan de geduldigen, degenen die, wanneer tegenslag hen overvalt, zeggen: ‘Waarlijk behoren wij aan Allah, en tot Hem zullen wij wederkeren’.” (2:155-156)

### 6. *Vergevingsgezindheid:*

“Vergeef (de mens) en vergeet (hun fouten). Zouden jullie niet graag willen, dat Allah jullie vergeeft? (24:22)

“(De plichtgetrouwen zijn) ...degenen die (hun) boosheid bedwingen en die mensen vergeven. En Allah heeft degenen die goed doen (aan anderen) lief.” (3:134)

“En altijd wanneer zij (de ware gelovigen) boos zijn, dan vergeven zij.” (42:37)



“En de vergelding voor kwaad, is een straf daaraan gelijk; maar wie (een tegen hem begaan kwaad) vergeeft en zaken recht zet, zijn beloning ligt bij Allah. ... En wie geduld toont en vergeeft – dat is zeker een zaak van grote vastberadenheid.” (42:40,43)

Toen de Heilige Profeet Mohammed zijn vijanden versloeg in Mekka en terugkeerde naar die stad als haar veroveraar, vergaf hij hen met de volgende woorden:

“Deze dag wordt jullie niets verweten. Misschien dat Allah jullie zal vergeven, en Hij is de meest Barmhartige van degenen die erbarmen kennen.(12:92)

#### 7. *Zuiverheid en schoonheid:*

“Hij die zich (lichamelijke en geestelijk) zuivert is zeker succesvol, en (hij die) de naam van zijn Heer gedenkt, en dan bidt.” (87:14-15)

“En reinig jouw kleren, en ga onreinheid uit de weg (74:4-5)

#### 8. *Eerlijkheid:*

“En laat je niet aantrekken door het bezit van de wees, behalve op een goede manier, tot hij volwassen is. En vervul de belofte (die je gedaan hebt) ... En geef de volle maat wanneer jullie afmeten, en weeg met een ware schaal.” (17:34-35)

“En verteer niet onder valse voorwendsels jullie eigendom, en probeer je hiermee ook geen toegang te verschaffen tot de rechters, opdat jullie een deel van het eigendom van de mensen onrechtmatig zullen verteren, terwijl jullie dit weten.” (2:188)

#### 9. *Goedheid en vriendelijkheid voor anderen:*

“Allah beveelt waarlijk rechtvaardigheid en dat wij goed doen (aan anderen) en dat wij geven aan verwanten.” (16:90)

Hier worden drie graden van goeddoen genoemd: “rechtvaardigheid”, wat betekent het goede dat iemand jou doet met evenveel goed beantwoorden; “goeddoen aan anderen”, wat betekent het initiatief nemen in het goeddoen aan anderen; en “geven aan familieleden”, wat betekent het goeddoen aan mensen op instinctief en natuurlijke manier net zoals je dat voor nabije familieleden doet.

“Doe goed (aan anderen). Allah houdt immers van weldoeners.” (2:195)

*10. Consideratie met en respect voor anderen:*

“O gelovigen, ga geen andere huizen binnen dan jullie eigen huizen, totdat jullie toestemming hebben gevraagd en de bewoners hebben begroet. ... en wanneer jullie wordt gezegd, Ga terug, ga dan terug.” (24:27-28)

“O gelovigen, vermijd de meeste verdenkingen (tegen anderen), want in sommige gevallen is verdenking immers een zonde; en bespied (andermans zaken) niet en laat sommigen van jullie geen kwaad spreken over anderen.” (49:12)

“En wanneer jullie worden begroet met een groet, groet dan terug met een betere, of beantwoord hem (op z'n minst met dezelfde termen).” (4:86)

*11. Moed:*

Wanneer de Koran spreekt over een kleine groep Moslims die een grote en machtige vijand tegenover zich vinden vertelt zij:

“Degenen tegen wie men zei: Er hebben zich toch zeker mensen tegen jullie gegroepeerd, dus wees bang voor hen; maar dit vergrootte hun geloof, en zij zeiden: Allah is voldoende voor ons en Hij is een uitmuntende Beschermmer.” (3:173)

*12. Bescheidenheid:*

“Eet en drink en wees niet spilziek.” (7:31)

“En zorg ervoor dat je hand niet geketend is aan je nek (zodat je zuinig bent in je uitgaven), noch zal je hem strekken zo ver als je kunt (zodat je alles verspilt).” (17:29)

De Heilige Profeet heeft met betrekking tot het uitvoeren van religieuze plichten het volgende advies gegeven:

“Godsdienst is gemakkelijk, maar eenieder die zichzelf te veel inspant in religieuze toewijding zal er door bevangen worden; je moet dus gewoon goed handelen, en je aan het hoofddoel houden, en goedgehumeurd zijn en 's ochtends, 's avonds en een deel van

de nacht Allah's hulp vragen." (*Boecharie*).

### 13. *Opgewektheid:*

"Wees opgewekt." (Heilige Profeet in *Boecharie*).

"Het is een liefdadige handeling om je medemens met een opgewekt gezicht tegemoet te treden." (Heilige Profeet in *Misjkaat*).

Tenslotte geven we een vers uit de Heilige Koran dat een aantal eigenschappen noemt die een Moslim, man of vrouw, zou moeten trachten te verwerven:

"De waarheidsgetrouwe mannen en de waarheidsgetrouwe vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige vrouwen, en de nederige onderdanige mannen en de nederige vrouwen, en de liefdadige mannen en de liefdadige vrouwen, en de vastende mannen en de vastende vrouwen, en de mannen die hun kuisheid bewaken en de vrouwen die hun kuisheid bewaken, en de mannen die Allah regelmatig gedenken en de vrouwen die gedenken – zeker heeft Allah voor hen vergiffenis bereid en een machtige beloning." (33:35)

## **121. Hoe verlangt de Islam dat een Moslim de mensen om hem heen behandelt?**

De Heilige Koran en de Hadies vermelden diverse categorieën van mensen waarmee men te doen heeft, en geven in grote mate aan hoe tegenover hen te handelen.

### 1. *Ouders en de ouderen:*

"En jouw Heer heeft verordend dat jullie niemand dienen dan Hem, en dat jullie goed doen aan ouders. Als één van hen of zij beiden bij jullie een hoge leeftijd bereiken, zeg dan niet "Foei" tegen hen en berisp hen niet, en spreek vriendelijke woorden tegen hen ... en zeg: Mijn Heer, heb genade voor hen, omdat zij mij grootbrachten toen ik klein was." (17:23-24)

"De Heilige Profeet zei, Het is één van de grootste zonden als iemand zijn ouders vervloekt. Iemand zei, Hoe kan een mens zijn eigen ouders vervloeken? Hij zei, Als een man de vader van iemand anders misbruikt, dan zal die persoon (op zijn beurt) zijn

ouders misbruiken.” (Verslag in *Boecharie*).

2. *Andere nabije familieleden:*

Wees goed voor de ouders en voor de naaste verwanten.” (4:36)

“En geef het naaste familielid zijn deel en (aan) de behoeftige en de reiziger (die hulp nodig heeft).” (17:26)

3. *Kinderen:*

“En dood jullie kinderen niet uit angst voor armoede – Wij voorzien voor hen en voor jullie (17:31)

“Er kwam een man naar de Heilige Profeet toe en zei, ‘U kust kinderen, maar wij kussen hen niet’. De Heilige Profeet zei, ‘Heb ik enig gezag over jullie als Allah de genade uit jullie harten heeft genomen’.” (Verslag in *Boecharie*).

4. *Wezen en verlaten kinderen:*

“En doe jullie bezittingen, die Allah tot (een middel voor) jullie onderhoud heeft gemaakt, niet over aan degenen die zwak van begrip zijn, en onderhoud hen ervan, en kleed hen en geef hun een goede scholing. En beproef de wezen tot zij de huwbare leeftijd hebben bereikt. Doe dan, wanneer jullie een volgroeid intellect in hen ontwaren, hun bezittingen aan hen over.” (4:5-6)

“Ik en de man die een wees grootbrengt zullen zó zijn in het paradijs”, zei de Heilige Profeet, waarbij hij zijn wijsvinger en middelvinger naast elkaar bracht.” (verslag in *Boecharie*).

5. *Armen en noodbehoevenden:*

“Rechtschapen is degene die ... rijkdom weggeeft aan naaste familie en (aan) de wezen en (aan) de behoeftigen en de reiziger en aan degenen die erom vragen en om slaven te bevrijden.” (2:177)

“Wat zal jullie doen beseffen wat de opgaande weg (naar succes) is? (Het is) het bevrijden van een slaaf, of het voeden van een wees die familie is of de arme man die in het stof ligt in tijden van honger.” (90:11-16)

“Heb je degene gezien die zijn religie verloochent? Dat is degene

die de wees hardhandig behandelt, en die niet aanspoort tot het voeden van de behoeftigen.” (107:1-3)

“(De ware gelovigen zijn zij) in wiens rijkdom een bekend aandeel bestaat voor de bedelaar en de behoeftige.” (70:24-25)

“De persoon die de dingen regelt voor de weduwe en de armen is zoals degeen die hard streeft zoals Allah het bedoelt.” (Heilige Profeet in *Boecharie*).

#### 6. *Buren:*

“Wees goed voor ... (jullie) verwante buren en de vreemde buren.” (4:36)

“Hij die zijn maag vult terwijl zijn buurman honger heeft is geen gelovige.” (Heilige Profeet in de *Hadies*).

“De engel Gabriël bleef doorgaan mij de goede behandeling van een buur op te dragen, zozeer dat ik dacht dat hij hem erfgenaam van iemands bezit zou maken.” (Heilige Profeet in *Boecharie*)

#### 7. *Echtgenotes/echtgenoten:*

“Zij (jullie echtgenotes) zijn een gewaad voor jullie, en jullie zijn een gewaad voor hen.” (2:187)

“En één van Zijn tekenen is deze, dat Hij voor jullie partners schiep uit jullie zelf, opdat jullie gemoedsrust in hen zouden vinden, en Hij bracht jullie liefde en hartstocht.” (30:21)

“De besten van jullie zijn diegenen die het aardigst zijn tegen hun vrouwen.” (Heilige Profeet in *Tirmizi*).

Een man verhaalde:

“Ik vroeg aan Aishah (de vrouw van de Heilige Profeet): Wat deed de Profeet als hij thuis was? Zij zei, ‘Hij diende zijn vrouw’, wat betekende dat hij werk voor zijn vrouw deed.” (Verslag in *Boecharie*).

### 8. *Werknemers/werkgevers:*

“(Ware gelovigen zijn) zij die waken over de hun toevertrouwde zaken en hun overeenkomsten.” (23:8)

“Toevertrouwde zaken” omvatten ook de taken en andere zaken waarmee een werkgever zijn werknemer belast; “verdragen” omvat ook het contract waaraan zowel werkgever als werknemer gebonden zijn.

“Allah zegt: Er zijn drie personen wiens tegenstander Ik zal zijn op de Dag des Oordeels ... (de derde is) de persoon die een dienaar in dienst heeft en daarvan volledige inzet krijgt, maar die hij niet zijn loon betaalt.” (Heilige Profeet in *Boecharie*).

Ans, een metgezel van de Heilige Profeet, verhaalde:

“Ik heb de Heilige Profeet tien jaar gediend, en hij zei nooit ‘foei’ tegen mij, en nooit zei hij ‘Waarom heb je dit gedaan’, of ‘Waarom heb je dat niet gedaan’.” (Verslag in *Boecharie*).

### 9. *Dieren:*

“En er is geen dier op aarde, noch een vogel die vliegt met zijn twee vleugels, of (zij vormen) een gemeenschap zoals jullie zelf (O mensen).” (6:38)

Iemand vroeg de Heilige Profeet, “Is er een beloning (van Allah) voor ons als wij goeddoen aan de dieren?” Hij antwoordde:

“In ieder dier dat een lever gevuld met leven heeft zit een beloning.” (Heilige Profeet in *Misjkaat*).

“Let goed op jullie plicht aan Allah met betrekking tot dieren; berijd hen als ze in goede conditie zijn, en eet ze wanneer ze in een goede conditie zijn.” (Heilige Profeet in *Aboe Dawoed*).

“Wie een veld bebouwt en vogels en dieren eten ervan dan is dat een liefdadige handeling.” (Heilige Profeet in *Moesnaad van Ahmad*).

### 10. *Autoriteiten:*

Wat betreft het kiezen en benoemen van personen op machtsposities zegt de Koran:

“Allah verplicht jullie zeker om verantwoordelijkheden (of posities met verantwoordelijkheid en gezag) over te laten aan degenen die ze waardig zijn.” (4:58)

Sommige andere principes zijn als volgt:

“Gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Boodschapper en degenen uit jullie midden die gezag dragen; en als jullie ergens ruzie over maken, (met jullie autoriteiten) leg het dan voor aan Allah en de Boodschapper.” (4:59), d.w.z. los de onenigheid op door middel van de Heilige Koran en het voorbeeld van de Heilige Profeet.

“Gehoorzaamheid (aan de autoriteiten) is alleen verschuldigd in goede zaken”, d.w.z. bevelen om kwaad te doen moeten niet opgevolgd worden. (Heilige Profeet in *Boecharie*).

Het eerste staatshoofd van de Moslims na de Heilige Profeet, de beroemde *Hazrat* Abu Bakr, zei in een toespraak na zijn verkiezing:

“Help me als ik gelijk heb. Corrigeer me als ik het fout heb. Gehoorzaam me zolang ik Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaam; als ik Allah en Zijn Boodschapper ongehoorzaam ben, heb ik geen recht op gehoorzaamheid van jullie.”

“De meest geweldige *djihaad* is de waarheid te spreken voor het aangezicht van een oneerlijke heerser.” (Heilige Profeet in *Misjkaat*).

### 11. Moslims:

“En blijf allemaal trouw aan het verbond met Allah en raak niet verdeeld. En herinner je Allah's gunst aan jullie toen jullie vijanden waren, toen verenigde Hij jullie harten zodat jullie door Zijn gunst broeders werden.” (3:103)

“De gelovigen zijn broeders, dus sticht vrede tussen jullie broeders ... lever ook geen afbrekende kritiek op jullie eigen volk, en noem elkaar niet bij bijnamen. (49:10-11)

“En sta elkaar bij in rechtvaardigheid en vroomheid, en help elkaar niet in zonde en agressie.” (5:2)

“Haat elkaar niet en wees niet jaloers op elkaar en boycot elkaar niet, en wees dienaren van Allah, als broeders; en het is voor een Moslim niet toegestaan zijn betrekkingen met zijn broer voor meer dan drie dagen te verbreken.” (Heilige Profeet in *Boecharie*)

“Je zult de gelovigen zien in hun genade voor elkaar, en in hun liefde voor elkaar, en in hun vriendelijkheid tegen elkaar, zoals het menselijk lichaam: als er één lichaamsdeel zeer doet, voelt het hele lichaam het, het ene deel roept het andere met slapeloosheid en koorts.” (Heilige Profeet in *Boecharie*)

“Niemand van jullie heeft geloof totdat hij graag voor zijn broer heeft wat hij ook voor zichzelf graag heeft.” (Heilige Profeet in *Boecharie*)

#### 12. *Diegenen die Moslims misbruiken:*

“Dus verdraag wat zij (de misbruikers) zeggen met geduld.” (20:130)

“En negeer hun ergerlijke woorden.” (33:48)

“Wanneer jullie horen dat men niet gelooft in Allah's boodschap en deze hoort bespotten, blijven jullie niet bij hen zitten tot zij een ander onderwerp aansnijden.” (4:140)

“En wanneer jij hen uitnodigt leiding te ontvangen, horen zij niet; en je ziet hen uw richting opkijken, en toch zien zij niet. Neig naar vergiffenis en beveel het goede en keer je af van de onwetenden.” (7:198-199)

“De Boodschapper van Allah en zijn Metgezellen vergaven altijd de afgodendienaars en de volgelingen van het Boek (Joden en Christenen), omdat Allah hen dat bevolen had, en zij toonden altijd geduld bij het horen van pijnlijke woorden.” (Verslag in *Boecharie*)

#### 13. *Vijanden:*

“Weersta (het kwade) met wat daarvoor het beste is, en zie! degene die met jou onenigheid heeft, wordt als ware hij een goede vriend.” (41:34)



“Velen onder de mensen van het Boek wensen jullie terug te veranderen in ongelovigen nadat jullie hebben geloofd, uit jaloezie... Maar begenadig en vergeef.” (2:109)

“En je zal altijd verraad in hen ontdekken, uitgezonderd een paar van hen – dus begenadig hen en vergeef. Allah houdt immers van degenen die goeddoen (aan anderen).” (5:13)

#### 14. Niet-Moslams:

“Allah verbiedt jullie niet aangaande degenen die jullie niet om jullie religie bestrijden, en die jullie niet uit jullie huizen verdrijven, dat jullie hen vriendelijk en rechtvaardig behandelen. ... Allah verbiedt jullie slechts aangaande degenen die jullie bestrijden om jullie religie, en die jullie uit jullie huizen verdrijven en die anderen helpen bij jullie verbanning, dat jullie hen tot vrienden nemen.” (60:8-9)

“En al het goed dat zij (de mensen van andere godsdiensten) doen zal hen niet onthouden worden (door Allah). En Allah kent degenen die aan hun plicht voldoen.” (3:115)

“O gelovigen, wees oprecht voor Allah, getuig op rechtvaardige wijze; en laat de haat voor een volk jullie niet aansporen onbillijk te handelen. Wees rechtvaardig; dat staat nader tot de vervulling van jullie plicht. En voldoe jullie plicht aan Allah. Allah is Zich immers Bewust van wat jullie doen.” (5:8)

“Roep (anderen) tot de weg van jouw Heer met wijsheid en voldoende aansporing, en overreed hen op de best mogelijke manier.” (16:125)

“En redetwist niet met het Volk van het Boek (Joden, Christenen en andere mensen die een Geschrift hebben), behalve aan de hand van wat het beste is, en behalve met degenen die onrechtvaardig handelen. Maar zeg: Wij geloven in wat er aan ons is geopenbaard en in wat er aan jullie is geopenbaard, en onze God en jullie God is Eén, en aan Hem onderwerpen wij ons.” (29:46)

Een Metgezel van de Heilige Profeet verhaalt:

“Een begrafenisstoet passeerde de Heilige Profeet, en hij stond er

voor op. Mensen zeiden tegen hem: Het was de begrafenis van een Jood. Hij zei: Was het geen menselijk leven?" (Verslag in *Boecharie*).

*15. De mensheid in het algemeen:*

"De mensheid vormt één enkele natie." (2:213)

"O mensheid, waarlijk hebben Wij jullie geschapen uit een man en een vrouw, en jullie gemaakt tot stammen en families opdat jullie elkaar zouden kennen. Waarlijk is de meest edelmoedige voor Allah de meest plichtsgetrouwe onder jullie." (49:13)

"Wij (Allah) hebben jou (O Mohammed) niet gestuurd dan als genade voor de volkeren." (21:107)

"En spreek goede woorden tegen alle mensen." (2:83)

"Allah verplicht jullie ... dat wanneer jullie recht spreken onder mensen (d.w.z. van onwillekeurig welk ras, godsdienst, familie, klasse, enz.), jullie dit rechtvaardig doen." (4:58)



NUGI 214 en 633  
ISBN 90-5268-007-8

