

Ibn Battuta

Mohammed ibn Battuta meer bekend als Ibn Battuta werd geboren op 25 Februari 1304 te Tanger in Marokko. Hij maakte deel uit van de Berberse(ook wel Amazigh) stam Luwata en zijn volledige naam was Mohammed ibn Abdullah ibn Mohammed ibn Ibrahim al-Lawati ibn Battuta. Ibn Battuta is waarschijnlijk de grootste wereldreiziger allertijden. En het begon allemaal met de intentie om de Hadj te verrichten. Hij was toen 21jaar oud en had net zijn studie afgerond in rechten.

Zijn beroemde wereld tocht begon in 1325 CE vanuit Tanger naar Mekka met als doel de Hadj (pelgrimstocht of bedevaart) te voltrekken. Zijn route werd uitgezet vanaf de kust van Noord-Afrika tot aan Caïro in Egypte waarna hij de Nijl overstak voordat hij hetzelfde deed over de Rode Zee en Mekka bereikte. Hij mocht Mekka echter niet binnentreden vanwege een opstand die daar was ontstaan en keerde daarom weer terug naar Caïro. Vanuit Caïro vertrok hij vervolgens naar Damascus in Syrië, waar hij de ramadan doorbracht. Na een tijdje te voltrekken in Damascus, bezocht hij eindelijk Medina en Mekka waar hij uiteindelijk zijn hadj had volbracht. Ibn Battuta's tocht eindigde niet met deze Hadj en hij keerde niet terug naar huis, maar bleef verder reizen.

Hier volgen de reizen die Ibn Battuta in 29 jaar heeft volbracht:

- Bezoek aan het Il-khanaat in Irak en Iran. Via Najaf, Basra, Isfahan en Shiraz bereikte hij Bagdad, waar hij de Khan Abu Sa'id ontmoette. Verder had ook de handelsstad van Mosoel, Diyarbakir en Tabriz bezocht waarna hij naar Mekka terugkeerde in circa 1328
- Zijn volgende reis begon vanaf het zuiden van Mekka (circa 1331) en bezocht Aden en van daaruit kwam hij verder langs de Afrikaanse kust naar Mogadishu, Mombassa, Zanzibar, Kilwa en andere steden. Hij kwam ook in Zuid- Arabië terecht en ging over het Arabische schiereiland voor een derde bezoek aan Mekka.
- Hij reisde naar de Zwarte Zee via Egypte, Syrië en Anatolië en volgde Dnjeper en de Wolga naar Bulgarije vanuit Kaffa op de Krim. Vanuit Astrachan keerde hij in het begin naar Constantinopel waar hij Urganch, Bucharra, Samarkand, Balkh, Kunduz en Kaboel bezocht en uiteindelijk in de Indus(Hindustan) belande.
- In India/Hindustan kreeg Ibn Battuta de post van qadi of te wel rechter dankzij Muhammad bin Tughluq, de sultan van Delhi. Hij beklede deze functie voor 8 jaren vanaf 1334 tot 1342. In 1342 vertrok hij als afgezant van de sultan naar het hof van de Chinese Yuan dynastie. De karavaan waarmee hij vertrok raakte bij Jalali betrokken in schermutselingen met Hindoe-rebellen waarbij Ibn Battuta beroofd en gevangen werd genomen. Echter bleef hij ongedeerd en werd later ook losgelaten door deze rebellen, gelukkig vond hij na een dagenlange zwerftocht zijn karavaan terug. Hij ging hiernaar door naar zijn bestemming. De expeditie bereikte Cambay en vervolgde de reis naar Calicut, waar ze met drie schepen naar China zouden varen.



Reizen van Ibn Battuta 1325-1354 CE



De Dhow. Handelsboten van moslims in de Indiase zee zoals Ibn Battuta zou hebben gebruikt



Handels caravan met kamelen. Zoals in de tijd van Ibn Battuta

Ibn Battuta

Ibn Battuta besloot niet mee te gaan met de expeditie, gelukkigerwijs want alle drie schepen bleken de reis naar China niet te bereiken. Uit angst over de mislukking van de expeditie keerde Ibn Battuta niet meer terug naar de sultan in Delhi.

- Enige tijd later besloot hij toch naar China te reizen, maar hij bezocht eerst de Maldiven waar hij 9 maanden lang ook als qadi werkte. Daarna leed hij schipbreuk voor de Coromandel kust waar hij noodgedwongen een paar jaar aan het hof van de sultan Giyathuddin Damghani van Madurai verbleef. De sultan was met een dochter van Jalalludin Ahsan Khan gehuwd en was dus een zwager van Ibn Battuta. In 1342 stierf de sultan aan cholera en werd opgevolgd door de nieuwe sultan, Nasiruddin Damghani en stelde enkele schepen ter beschikking zodat Ibn Battuta zijn reis kon voortzetten.
- Bij de voortzetting van zijn reis, bezocht Ibn Battuta Malabar, Ceylon en de Bengalen voordat hij via Sumatra en Cambodja, Zayton (heden Quanzhou) bereikte in circa 1346. En hij bereikte Mekka voor de vierde keer, deze keer via Calicut, Hormuz, Bagdad en Caïro. Daarna keerde hij met een ander bezoek aan Sardinië terug naar Marokko waar hij in 1349 na bijna 25 jaar na zijn vertrek aankwam. Veel van zijn familie was intussen al overleden.
- In 1350 vertrok Ibn Battuta weer en deze keer ging hij naar Andalusië waar de islamitische heersers bedreigd werden door koning Alfons XI van Castilië. Deze koning stierf aan de pest en Ibn Battuta kon rustig Valencia en Granada bezoeken in plaats van een oorlog te vechten in Spanje. Veel Europeanen stierven aan de pest door hun erbarmelijke hygiëne. Dit maakte Europa erg onaantrekkelijk voor reizigers.
- Ibn Battuta maakte zijn laatste reis in 1352-1354, hij stak de Sahara over op weg naar Niger en bezocht het Koninkrijk van Mali en Timboektoe. Hierna keerde hij terug naar Fez (Marokko) waar hij voor de rest van zijn jaren bleef als qadi(rechter). Hij stierf in 1368 of 1369. Sommigen schrijven zijn sterfte datum op 1377.

Ibn Battuta liet zijn reizen opschrijven in een boek getiteld Rihla of te wel "De Reis". Er waren maar een paar overleveringen van zijn boek bekend, maar in de 19e eeuw (1818) werd het heel boek gevonden en in 1853-1858 werd zijn levensverhaal in het Arabisch en Frans gepubliceerd. Na de publicatie van zijn boek werd Ibn Battuta een bekend figuur in zowel de Islamitische wereld als de Westerse wereld. Ook de luchthaven van Tangier is naar hem genoemd. Ibn Battuta reisde meer dan 121.000km in bijna 30 jaren. Onderweg heeft hij gewerkt als rechter, vertaler, leerkracht, onderhandelaar en ambassadeur. Hij is aangevallen door bandieten en piraten, gegijzeld door een koning en ontvoerd door een andere koning. Hij is uitgehuwd aan een Princes op de Maldiven. Hij heeft kannibalen ontmoet in west-Afrika en gelogeerd bij Egyptenaren die woonde in China. Hij heeft de Hadj 7 keren volbracht.



Illustratie uit Rihla. ibn Battuta met een Caravaan.



"Reizen. Eerst maakt het je sprakeloos, daarna maakt het je tot een verhalen verteller"

Ibn Battuta. Rihla, 1360 CE.